

Orde van dienst voor de Paaswake

Stille Zaterdag 4 april 2026

Door de duisternis, op weg naar het licht



Kleur: wit

Kosters: Frederik Postema, Metske Huseman
Beeld: Yvonne de Rijber
Geluid: Jaap van Vliet
Orgel/vleugel: Nico Brouwer
Ambtsdragers: Nel Gallouh, Leny de Pijper
Voorgangers: Henno Smit, Gerben van Manen



We verzamelen op het plein voor De Ark, in een kring rond het vuur

Kaarsjes uitdelen (we steken ze nog niet aan)

Lezen Genesis 1:1-5

¹ In het begin schiep God de hemel en de aarde. ² De aarde was woest en doods, duisternis lag over de oervloed, en over het water zweefde Gods geest.

³ God zei: 'Laat er licht zijn,' en er was licht. ⁴ God zag dat het licht goed was, en Hij scheidde het licht van de duisternis; ⁵ het licht noemde Hij dag, de duisternis noemde Hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag.

Paaskaars aansteken

Lezen Efeziërs 5:14b

Ontwaak uit uw slaap,
sta op uit de dood,
en Christus zal over u stralen.

Intocht van het licht

We lopen achter de Paaskaars aan de kerk binnen en zingen:



In de kerkzaal geven we het licht aan elkaar door en zetten onze kaarsjes bij de Paaskaars, het licht van Jezus.

Zingen *Heer, het licht van uw liefde schittert* – Liedboek 289

Welkom

Lezen *Er wordt geregeerd* – Karl Barth

Lezen Jesaja 60:1-3

Luisteren *Licht aan* – Schrijvers voor Gerechtigheid

Lezen Jesaja 59:1-15a

Zingen *O God van Jozef, leid ons verder* – Liedboek 80:1,2,6,7

Lezen Jesaja 59:15b-21

Zingen *Zoekend naar licht hier in het duister* – Liedboek 1005

Rohol Ghodos – Farsi lied

Lezen Matteüs 28:1-10

Zingen *Bless the Lord my soul* – Taizé



Bless the Lord, my soul, and bless God's ho - ly name.



Bless the Lord, my soul, who leads me in - to life.

Preek

Zingen *Onze schuilplaats is God*

Dankgebed

Doopgedachtenis

Het water wordt binnengebracht en in het doopvont gegoten

Lezen Romeinen 6:3-5

Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding.

Zingen *Wij geloven één voor één* – Liedboek 344

To Hasti Azim – Farsi lied

Je bent welkom om **je doop te gedenken** bij het doopvont

Zegenlied *Vrede van God* – Opwekking 602

Morgen, Eerste Paasdag, zijn er vieringen op drie plekken. Welkom!

Bij Hart van Osdorp, Clauskindereweg 17, 13.00 maaltijd, 14.00 uur viering

In de Sloterkerk, Osdorperweg 28, 10.00 uur

In De Ark, Van Ollefenstraat 9, 8.30 uur Paasontbijt, 10.00 uur viering

Vrijwillige tandartsen van de **mobiele tandartspraktijk voor onverzekerden in Amsterdam** helpen mensen die de kosten van mondzorg niet kunnen betalen, vaak mensen met geldgebrek, schulden, ongedocumenteerden of migranten. Ze verlichten pijn, behandelen gaatjes en geven advies over het voorkomen van tandbederf. Uw bijdrage is hartelijk welkom via OR-code of in het offerblok in de hal.

