
zomernummer 2023, jaargang 7 nr 5

De Koerier 2.0

Wijkgemeente Osdorp-Sloten



**Zomerdiensten 30 juli t/m 20 augustus
wisselend dienst in De Ark, Sloterkerk
en De Opgang**

Protestantse Kerk





Van de redactie...

door Wilma Bontekoe-Nonneman, hoofdredactie

En ja hoor, dan opeens is het alweer zover. Het zomernummer! Wat gaat de tijd snel, en zo opeens na zoveel regen in het voorjaar is nu dan toch echt het zomerweer gekomen. Niet voor iedereen een genoegen, veel mensen vinden het al snel té heet. Dan is het zaak om schaduw en koelte op te zoeken of te creëren. Ventilatoren draaien volop en parasols of zonneschermen zien we overal verschijnen.



Mensen trekken erop uit, gaan met vakantie, de vrijheid tegemoet. Dat zijn dan vaak de jongeren en de mensen van middelbare leeftijd. Maar voor veel ouderen is dat niet (meer) mogelijk en is de zomer een moeilijke tijd wanneer de kinderen en/of kleinkinderen met vakantie gaan en activiteiten in de kerk stil liggen. Belangrijk is dan dat er aandacht blijft voor deze mensen, vanuit de kerk. Het is fijn om te merken dat mw. Nelly Versteeg, die de pastorale vervanging voor 1 dag per week voor onze gemeente op zich heeft genomen, ook deze contacten heeft opgepakt.

In dit nummer vind u een mooi stukje van Nel Gallouh over De Wolk, en van Joke Baars over de Pioniersplek Sloterkerk. Er is een kort bericht over de beroepingscommissie en Bert Stilma heeft nog een mooi stukje geschreven over de Stichting Vrienden van de Sloterkerk. U ziet ook een viertal keuzepagina's die we hebben moeten gebruiken om het blad te vullen. Vandaar nogmaals de vraag. Heeft u iets te melden, laat het ons weten. Kopij is zeer welkom!!

De redactie gaat ook met vakantie. Tot september. Iedereen een fijne zomer!

Inhoudsopgave

Jaargang 7, nr 5, zomernummer 2023

2. Van de redactie
3. Bericht van beroepingscommissie
4. Pelgrimeren: Westerborkpad
5. Pioniersplek Sloterkerk
7. Stille pagina n.a.v. Lucas 24:32
8. Kerkdiensten
9. Agenda, verschijningsdata De Koerier 2.0
10. De wolk
12. Nieuwe Toekomst misbruikte kinderen in Columbia
13. Agenda uitgelicht, Stichting Vrienden van de Sloterkerk
14. Collectes en bedankjes
15. Kerkgegevens
16. Stillepagina

Redactie De Koerier 2.0:

Marguéríte Welsink, redactie
Wilma Bontekoe-Nonneman, eindredactie
Tel: 020-6692110
e-mail: redactie.koerier@osdorpsloten.nl



Uitgave van Kerkmagazin, door de Zalige Zalm, Deventer.

kop foto: ©Jenny Solomon | Dreamstime Stock Photos



Osdorp-Sloten

Protestantse wijkgemeente in Osdorp en Sloten

Kort bericht over de beroepingscommissie

door Ria van der Heiden

De Pastorale medewerker Nelly Versteeg is begonnen met haar werkzaamheden voor onze gemeente en wordt 26 juni aan de kerkenraad en op 9 juli in de kerkdienst aan de gemeente voorgesteld.

Er is inmiddels een consulent gevonden voor de beroepingscommissie, Coosje Verkerk.





*Niemand van hen is
oud geworden*

WESTERBORKPAD

Het spoor van de enkele reis

Toen ik hier binnenkwam, hebben ze me gedoopt en gereformeerd gemaakt. Daar ben ik ze dankbaar voor, anders was ik ook vergast geweest. Ik ben nog steeds gereformeerd.'

Als kleine jongen is de Joodse Jacques naar 's Heeren Loo gebracht, inrichting voor mensen met een verstandelijke beperking. In een audiofragment, dat middels de smartphone te beluisteren is op een bankje in Ermelo, vertelt hij erover. Wat we onder normale omstandigheden volstrekt onacceptabel vinden, was in 1943 de noodgreep die zijn leven redde. Hij hoefde niet in die 'groene bus' waarin anderen verdwenen om nooit weer terug te keren.

Is het Westerborkpad een pelgrimspad? Zo is het niet opgezet. Maar het trage ritme van de wandelaar is bij uitstek geschikt om de doodlopende geschiedenissen van onze Joodse zusters en broeders te overpeinzen.

Op de gedenkplaat aan de gevel van de voormalige synagoge in Harderwijk liggen kleine steentjes, onvergankelijke symbolen van gedachtenis en verbondenheid met de doden. Als ik ze fotografeer, word ik binnengehaald. 'Tegenwoordig is dit het inloophuis van de gezamenlijke kerken - een huis van warmte. Boven kun je een herinneringsruimte bezoeken. Maar kom vooral terug in het zomerseizoen. Dan zitten er regelmatig mensen van Joods Erfgoed, die je graag vertellen over de geschiedenis van dit gebouw en van de leden van de vroegere Joodse gemeenschap hier.' Ik bekijk de zwart-witte portretten aan de wanden. Niemand van hen is oud geworden.

Het Westerborkpad - ook bekend als LAW 15 - kronkelt zich over 342 km langs het spoor van Amsterdam naar Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Dat maakt het eenvoudig het pad in etappes te volgen - het loopt langs veel NS-stations. Het pad is goed gemarkeerd en de gids *Westerborkpad - in het spoor van de Jodenvervolging* geeft veel achtergrondinformatie. Begraafplaatsen, monumenten en woonhuizen zijn aangrijpingspunt voor persoonlijke geschiedenissen, en audiofragmenten zijn op locatie via een QR-code te beluisteren. ■

Tekst en foto: Dick Vos

Pioniersplek

door Joke Baars



De Sloterkerk is een unieke plek in Amsterdam Nieuw West. Op deze plek heeft al 1000 jaar een kerk gestaan. In vroegere tijden speelden kerkgebouwen een centrale rol in het leven van alle dag. Ze waren iedere dag open en waren een ontmoetingsplek voor de bevolking. Op oude schilderijen is te zien dat zelfs huisdieren naar binnen mochten. Veel kerken in Nederland waren op een terp gebouwd, waaronder de Sloterkerk. Als het water erg hoog stond, vonden mensen en dieren in de kerk een veilig onderkomen. Later kregen de kerken meer een exclusieve rol: ze werden vooral plaatsen waar op allerlei manieren het christelijk geloof beleden werd en activiteiten plaatsvonden die te maken hadden met het geloof. De laatste jaren zijn veel kerken ook open voor andere activiteiten zoals concerten, lezingen, filmavonden, diaconale activiteiten en lezingen. Er is een trend zichtbaar om de kerken weer een verbindingsplek te laten zijn voor de omgeving waar ruimte is voor

religieuze, culturele en sociale activiteiten. Of zoals de Protestantse Kerk Nederland het uitdrukt: laat de kerk, de gemeente een vindplaats zijn voor geloof, hoop en liefde.

In de Sloterkerk vinden naast de kerkdiensten, choral evensongs, de cantatediensten en het stiltemoment met Orgelpunt 5 ook matineeconcerten plaats, worden kinderen rondgeleid en is er op donderdagochtend gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee. De kerk is (beperkt) geopend op de Monumentendagen. Bij slecht weer wordt de kerk geopend voor activiteiten van de buurtgenoten in Sloten, zoals b.v. de zangavond met Kerst en de 4/5 mei viering. Ook proberen we de kerk te openen om samen te zijn na een ingrijpende gebeurtenis in de buurt, stad, land of wereld om met elkaar te delen wat dit voor ons betekent, elkaar te troosten en banden aan te halen.

De Sloterkerk heeft dus naast een religieuze ook een culturele en sociale functie voor de omgeving. Het blijkt dat de Sloterkerk voor buurtgenoten een grote betekenis heeft en dat de gemeente ook gewaardeerd wordt om de rol die deze in de omgeving speelt.

In het beleidsplan van onze gemeente staat dat we ernaar streven van de Sloterkerk een pioniersplek te maken. Uit onderzoek door stadsecologen blijkt dat door de toenemende polarisatie, individualisatie, anonimiteit en groei de buurtbinding en sociale cohesie steeds minder wordt en dat dit door mensen als een groot gemis wordt ervaren. Angststoornissen en eenzaamheid zijn in ons deel van de stad sterk toegenomen, vooral onder jongeren. We willen verkennen of we de activiteiten die



verband houden met zingeving, verbinding en bezinning verder uit kunnen breiden in de hoop hiermee de cohesie tussen de mensen onderling te bevorderen en de angst en eenzaamheid te verminderen. We zullen hierbij de hulp nodig hebben van buurtgenoten buiten onze gemeente omdat de gemeente te weinig menskracht heeft om dit te kunnen doen. Tevens is het noodzakelijk om de activiteiten af te stemmen met de activiteiten die reeds georganiseerd worden door het Dorpshuis in Sloten, de speeltuin en de molen van Sloten. De bedoeling is dat we elkaar aanvullen en niet met elkaar concurreren.

In het pioniersplan dat we hebben ingediend bij de PKA hebben we gevraagd of we een verkenner/voortrekker mogen aanstellen voor het pioniersgeld die gaat onderzoeken hoe we dit het beste met elkaar kunnen doen. De kerkenraad heeft hierbij een sturende rol waarbij erop zal worden toegezien dat de activiteiten die georganiseerd gaan worden in overeenstemming zijn met het religieuze karakter van het gebouw. De PKA heeft ons plan goedgekeurd. Het is nu doorgestuurd naar de PKN voor een definitieve goedkeuring.

Ondertussen hebben kerkenraadsleden, gemeenteleden en buurtgenoten met elkaar besproken of we, wachtende op de goedkeuring van de PKN, met elkaar alvast een gezamenlijke activiteit kunnen organiseren.

Op 2 september vindt het evenement: 'Sloten op z'n Kop' plaats en worden allerlei activiteiten georganiseerd door het Dorpshuis, speeltuin en molen van Sloten. We kunnen op die dag ook de Sloterkerk openen en op het plein voor de kerk drinken aanbieden, eventueel de kerk laten zien en de mensen vragen aan welke activiteiten ze

behoefte zouden hebben. Dit plan moet nog verder worden uitgewerkt.

Het is best spannend om te zien of we samen met de buurtgenoten de Sloterkerk nog meer een vindplaats kunnen laten zijn voor geloof, hoop en liefde zoals de PKN dit verwoord heeft. De eerste stap is na een turbulente start gezet. We zien de ontwikkeling van een pioniersplek als een reis met vele etappes die we met elkaar onder Gods leiding maken. Na elke etappe zullen we even stilstaan en evalueren. Gaat het goed, dan gaan we verder. Behoeft het bijstelling, dan sturen we bij en gaan verder met de volgende etappe. We hebben aan de PKN hulp gevraagd hierbij door het aanstellen van een verkenner/voortrekker die ons bij deze reis begeleidt. Binnenkort horen we of dit verzoek gehonoreerd wordt.

Joke Baars, Marcel Jacobs, Ria van der Heiden, Dick en Greet van den Abeele, Margu rite Welsink en Lex Bronder.



*B*ronde ons hart niet toen hij
onderweg met ons sprak en de
Schriften voor ons ontsloot?

Lucas 24,32



Kerkdiensten

zondag 9 juli

De Opgang 10.00 uur mw. drs. M.G. Mooi

HA

zondag 16 juli

Sloterkerk 10.00 uur ds. W. van Rijn

zondag 23 juli

De Opgang 10.00 uur dhr. Haakma

zondag 30 juli, Zomerdienst 1 bij de Regenbooggemeente, samen met De Opgang en Sloterkerk

De Ark 10.00 uur ds. M. Myburg

zondag 6 augustus, Zomerdienst 2 samen met de Regenbooggemeente en De Opgang

Sloterkerk 10.00 uur ds. J. van der Velden

zondag 13 augustus, Zomerdienst 3 bij de Regenbooggemeente, samen met De Opgang en Sloterkerk

De Ark 10.00 uur ds. M. Reinders

zondag 20 augustus, Zomerdienst 4 samen met de Regenbooggemeente en de Sloterkerk

De Opgang 10.00 uur ds. M. Huliselan

zondag 27 augustus

Sloterkerk 10.00 uur ds. T. Hibma

HA

zondag 03 september

De Opgang 10.00 uur ds. W. Veen

zondag 10 september

Sloterkerk 10.00 uur ds. G. van Manen

zondag 17 september, Startzondag, Vredesweek

De Opgang 10.00 uur ds. L. Meiling



Agenda

september

za	2 september		Evenement 'Sloten op z'n Kop' meer info volgt via de E-Koerier	Oud Sloten
wo	6 september	10 - 12 uur	Werkgroep themadiensten, Vrede waar geen vrede is	De Opgang
zo	10 september	12 - 15 uur	Open Monumentendag	Sloterkerk



Elke week

donderdag	10.00 - 12.00 uur		koffie-ochtend (info Jan & Fanny IJsbrandy)	Sloterkerk
donderdag	10.30 - 12.00 uur		koffie-ochtend, 29 juni stoppen we. We beginnen weer op 7 september	De Opgang
vrijdag	16.30 - 17.30 uur		stiltemoment, van 17.00 - 17.15 orgelpunt5	Sloterkerk

Verschijningsdata en inleveren kopij

nummer	inleveren kopij	verschijnt vóór
september	20 augustus 2023	09 september 2023
oktober - november	15 oktober 2023	24 oktober 2023

De Wolk

door Nel Gallouh

In coronatijd werd ik gevraagd om een creatieve activiteit te doen tijdens de Hemelvaartviering van 2021. De vier kerken in Nieuw West organiseerde een Wolk-talk. In koppels werden mensen op pad gestuurd om samen met elkaar kennis te maken. De mensen kregen een vragenlijst mee. Na afloop werden ze ontvangen op het plein voor de kerk om na te praten en iets te drinken. Ook kon men een impressie van 'De hemel op aarde' maken die opgehangen werd in een mobiel. De kerkdienst daarop in de Opgang werd de mobiel gepresenteerd.

Ik kreeg de smaak te pakken en toen het jaar daarop gemeenteleden uitgenodigd werden om mee te doen met de voorbereiding van de Hemelvaartviering gaf ik mij op. In de werkgroep kozen we ervoor om stil te staan bij het verhaal van Hemelvaart en net als de apostelen ons terug te trekken als gemeente en met elkaar de maaltijd te houden met de hoop dat Jezus zou aanschuiven. Op dat moment was ik net begonnen een met een boek 'De wolk van niet-weten' geschreven door een onbekende monnik uit de 14 eeuw en vertaald door de Sint-Adelbertabdij van Egmond. Deze 'wolk van niet weten' is niet specifiek gericht op de wolk die bij hemelvaart voorkomt maar ik stelde voor om het hier wel bij te betrekken. Helaas was daar echter te weinig (studie)tijd voor, want al snel moesten we overgaan tot praktische afspraken. We kozen ervoor om meer bekendheid te geven door binnen de kerken en ook buiten de kerken ter werving artikelen te plaatsen. En dit met succes want de opkomst was meer dan verwacht was. Tot twee keer toe

moesten er stoelen aangeschoven worden.

Dit jaar was ik op vakantie en kon ik helaas niet deelnemen aan de voorbereiding en uitvoering. Ik besloot voor het eerst naar de 'Iglesia de Nuestra Senora de las Victorias; Onze-Lieve-Vrouwekerk van Overwinning' in Tetouan te gaan. Omdat een groot deel van mijn schoonfamilie hier woont ben ik hier al heel vaak geweest, maar nog nooit eerder had ik de kerk bezocht en de dienst meegemaakt. Tot mijn verbazing stond daar een Mariabeeld met Het kindje Jezus in haar armen op een wolk. Héé hoe kan dat nou. Ik heb nog nooit over een Hemelvaart van Maria gelezen. Ik appte met mijn vriendin van de TVG cursus (zie De Koerier van mei/juni 2023) die veel weet over verschillende religies, en zij vertelde mij dat de Rooms-Katholieken een dogma hebben dat de Hemelvaart van Maria beschrijft. Maar waarom ze dan op een wolk staat met Jezus in haar armen dat begrijp ik niet. Misschien kan iemand mij dat nog eens uitleggen.



Vanuit een warm Marokko volgde ik online de viering en tot mijn verrassing bleek dat er voortgeborduurd werd op wat we in 2022 in gang hadden gezet. Ook de wolk kwam weer terug. Na thuiskomst haalde ik het verhaal van de monnik weer tevoorschijn. De schrijver maakt een onderscheid tussen een contemplatief leven en een actief leven. Beide levens zijn goed maar een contemplatief leven is beter. Hij wijst op Maria die een betere keus heeft gemaakt dan Martha. Er is sprake van een voorbehoud voor wie dit mag lezen. Je moet het oprechte voornemen hebben om God te willen kennen en een contemplatief leven te willen leiden. De wolk van niet weten is daarbij noodzakelijk. Je kunt denken dat het een sta in de weg is bij het leren kennen en ervaren van God, maar het tegendeel is het geval: Door de wolk kom je steeds dichterbij God te staan. Je moet om kunnen gaan met het feit dat je alles kwijt raakt dat niet God is, want God leren kennen is niet mogelijk. Wat mogelijk is dat je verlangen om God te leren kennen groeit tot een niveau dat je daar alleen nog maar mee bezig bent.

Ik geloof dat dat met Hemelvaart niet zo de bedoeling is. De discipelen worden de wereld ingestuurd als ze verbouwereerd naar de wolk in de Hemel blijven staren. Gelukkig is een actief leven ook goed. Laten we vooral ook actief blijven



COLLECTES JUNI EN JULI 2023

Zondag 25 juni 2023

Collecte Kerk in Actie - werelddiaconaat Seksueel misbruik van jongeren stoppen in Colombia

In Colombia komt nog veel seksueel misbruik voor, omdat mannen meer macht hebben dan vrouwen en veel Colombianen die rolverdeling normaal vinden. Kwetsbare jongeren, inheemsen, Afro-Colombianen en vluchtelingen uit Venezuela lopen extra risico. De organisatie Renacer beschermt en begeleidt kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn van seksueel misbruik of dat dreigen te worden.

kerkinactie.nl/vluchtelingcolombia

Zondag 2 juli 2023

Collecte Kerk in Actie - werelddiaconaat Indonesië: pastorale en praktische hulp voor migranten

De Indonesische provincie Oost-Nusa Tenggara is een van de armste gebieden van Indonesië. Veel mensen die hier wonen trekken naar andere Indonesische provincies, of naar het buitenland. Sommige migranten hebben niet de juiste papieren, waardoor ze onbeschermd zijn en makkelijk slachtoffer worden van mensenhandel. De Timorese Kerk (GMIT) geeft voorlichting over veilige migratie, zet economische projecten op zodat mensen minder snel migreren en biedt pastorale en praktische hulp aan getraumatiseerde slachtoffers.

kerkinactie.nl/migrantenindonesie

NIEUWE TOEKOMST MISBRUIKTE KINDEREN IN COLOMBIA

In de Colombiaanse stad Riohacha liggen mensenhandelaren op de loer. Zelfs kleine kinderen lopen gevaar in hun handen te vallen. Kerk in Actie ondersteunt een organisatie die kwetsbare kinderen opvangt en hen een plek biedt voor herstel.



Vanaf de straat heb je geen idee welke wereld er schuilgaat achter de hoge muren van het opvanghuis. De ruime binnenplaats is een oase van rust in de drukke stad Riohacha.

ZELFVERTROUWEN OPBOUWEN

Het opvanghuis biedt plek aan 45 getraumatiseerde kinderen, veelal meisjes. Ze krijgen eerst de tijd om zich weer veilig te voelen en zelfvertrouwen op te bouwen. Sociaal werkers, therapeuten en onderwijzers begeleiden hen in dit intensieve proces. Kinderen leren hun gevoelens te uiten via tekenen, knutselen, dansen en sporten.

NIEUWE STAPPEN

Na drie of vier maanden gaan de meeste kinderen weer naar school. In de buurt of binnen de veilige muren van het opvanghuis. Kinderen worden stap voor stap begeleid om terug te keren naar hun familie of naar een ander gezin. Stephany (19) volgde in het opvanghuis een naaicursus en een basistraining in ondernemerschap. Ze staat nu weer op eigen benen. "Ik durf weer nieuwe stappen te zetten. Langzaam kan ik de toekomst aan."

HOE HELPT KERK IN ACTIE?

Via partnerorganisatie Renacer begeleidt Kerk in Actie kinderen en jongeren in Colombia die het slachtoffer zijn van seksueel misbruik. Sociaal werkers gaan de straat op en leggen contact met kwetsbare kinderen en jongeren. Ze bieden hun psychische en juridische hulp. Wie geen onderdak heeft kan terecht in een opvanghuis.

>> Op zondag 25 juni (de zondag na Wereldvluchtelingendag) is de landelijke collecte bestemd voor het werk van partner Renacer in Colombia.

Agenda uitgelicht

Stichting Vrienden van de Sloterkerk 20-jarig bestaan in 2024

door Bert Stilma

In de rubriek Agenda leest u stevast informatie over de matineeconcerten. Omdat wij volgend jaar ons 20-jarig jubileum hopen te vieren is dat een mooi moment voor een korte terugblik. Maar eerst een overzicht voor het komende half jaar.

Op zondagmiddag 10 september is in het kader van Open Monumentendag de kerk van 12 tot 15 uur geopend. Aan de hand van een 14-tal informatie borden wordt de rijke historie verduidelijkt. Van 12.00 tot 12.30 uur treedt het AMC-kamerkoor op. De entree is vrij.

Op zondagmiddag 15 oktober start het 20e seizoen met een ensemble musici uit het Koninklijk Concertgebouworkest. Het thema van deze eerste van een reeks luidt: "Op weg naar Mozart".

Op zondagmiddag 19 november is er een optreden van de pianist **Robert Poortinga** en van de violiste **Meri Khojayan**. Zij vormen sinds enkele jaren een succesvol duo, met een uitgebreid repertoire voor piano en viool. In 2021 hebben zij de eerste prijs gewonnen tijdens de Internationale competitie voor kamermuziek 'Luigi Nono' in de Italiaanse stad Turijn. Zie verder: www.robertandmeri.com

Op zondagmiddag 10 december zal om 3 uur opnieuw het bekende Cecilia Choir uit Den Haag de befaamde Christmas Carols ten gehore brengen. In de fraaie ambiance van kerstboom en overige versieringen een ware belevenis. Een stemmingsvolle afsluiting van het jaar. Zie verder: www.cecilia-choir.com

Alle Sloterkerk matineeconcerten beginnen om 15.00 uur. De toegang is slechts 12 euro.

Terugblik

Toen in 2002 de Sloterkerk een grondige restauratie onderging, diende er natuurlijk eerst geld op tafel te komen. Het rijk betaalde een zeer aanzienlijk deel maar niet voldoende.

Vandaar dat toen de *Stichting Fondsenwerving Restauratie Sloterkerk* in het leven werd geroepen. Als dank voor de vele donaties diende wel de belofte te worden ingelost om naast de kerkdiensten ook ruimte te bieden voor culturele activiteiten. Zo werd direct na de restauratie de fondsenstichting omgebogen tot - zo men wil - voortgezet als *Stichting Vrienden van de Sloterkerk*. Met inmiddels meer dan 175! concerten is die belofte royaal vervuld, nog afgezien van het externe verhuur en de rondleidingen. Naast het organiseren van al deze activiteiten ging het werven van fondsen en donateurs gewoon door. Voor o.a. het onderhoud van het dak, het vervangen van alle dakpannen en de restauratie van het orgel werden aanzienlijke bedragen binnengehaald.

Het jubileum jaar 2024 wordt een spannend, boeiend en veelbelovend muzikaal jaar met diverse optredens van leden van het Koninklijk Concertgebouw-orkest. Maar daarover de volgende keer meer.



Collectes



Kijkt u thuis naar de online kerkdienst dan kunt u voor de collectes gebruik maken van het volgende bankrekeningnummer

NL18 INGB 0000 3783 84 t.n.v. Prot. Gemeente inzake Osdorp-Sloten. U kunt aangeven hoe uw gave verdeeld moet worden. Geeft u niets aan dan wordt uw gave in overleg tussen Diaconie en Kerkrentmeesters verdeeld. U kunt ook gebruik maken van Givt voor uw gave.

Bedankjes

Hartelijk dank voor de prachtige bloemen die wij mochten ontvangen na de Pinksterdienst in de Sloterkerk voor de inzet bij de koffiedienst.

We waren blij verrast.

Hartelijk groet,
Geurt en Anja Vink



Het was een mooie en bloemrijke verrassing om voor mijn 87e verjaardag op 23 Mei een schitterend gemêleerd Bouquet te ontvangen.

Hartelijk dank en zeer attent voor deze geste.

Met dankbare groet Lisa Akihary-Krijnen



Dank voor de bloemen

ik kreeg een prachtige bos bloemen afgelopen zondag 4 juni.

Was verrast en geniet van de mooie bloemen.

Groetjes
Hans Holtkamp

Contact Osdorp - Sloten

Kerkgebouwen:

De Opgang, Tussen Meer 68, 6191906
Sloterkerk, Osdorperweg 28, 6152110
www.osdorpsloten.nl



Koster De Opgang: Fam. Meetsma-Wijma, 6191906,
rmeetsma@osdorpsloten.nl

Predikant: Vacant

Pastorale vervanging: Mw. M.H. Veenstra, 6196299
Mw. Nelly Versteeg, nellyversteeg@telfort.nl

Scriba: Mw. E.W. Dam-Oudt, 6692574,
scribaat@osdorpsloten.nl

Kerkrentmeesters: Penningmeester Dhr. R.J. Krenten, 6195615

Diaconie:

Secretariaat: diaconie@osdorpsloten.nl
Penningmeester: Dhr. F.J. Kempers, 06-39690762
Diaconaal Opbouwwerker Osdorp-Sloten: Herman Bouma, 06 34487321, h.bouma@diaconie.org

Ledenadministratie: Mw. E.W. Dam-Oudt, 6692574, leden@osdorpsloten.nl (nieuw e-mail adres)

Huwelijk- en Uitvaarddiensten in de Sloterkerk: Mw. G. van den Abeele, 6154260

Autodienst: De Opgang: Fam Maasbommel, na 17.00 uur, 06-25383950 (nieuw telefoonnummer!)

Wijk diaconie: NL98INGB0004627290 t.n.v. Prot. Diaconie Amsterdam, wijk Osdorp-Sloten

Wijkgemeente Osdorp-Sloten: NL18INGB0000378384 t.n.v. Prot. Gemeente inzake Osdorp-Sloten

Kerkrentmeesters De Opgang: NL96INGB0004706963 t.n.v. Prot. Gemeente inzake De Opgang

Kerkrentmeesters Sloterkerk: NL22INGB0004783858 t.n.v. Prot. Gemeente, inzake Sloterkerk

Prot. diaconie Amsterdam, wijk Osdorp/Sloten, spec. tbv de Voedselbank NL46INGB0004626868

Abonnementen administratie Kerkblad: Mw. E.W. Dam-Oudt, 6692574

administratie.koerier@osdorpsloten.nl

Betaling graag d.m.v. overschrijving in **januari** op NL35INGB0004777222 t.n.v. De Koerier Prot.
Contactblad Osdorp-Sloten. Kosten: €20,- per jaar.

Website: www.osdorpsloten.nl

Uiterste inleverdatum kopij zomernummer zondag 20 augustus, 22.00 uur. Mailen naar:
redactie.koerier@osdorpsloten.nl



*S*chouder aan schouder leven,
als een woning warmte geven
en met name zijn gekend:
droom die je maar niet ontwent.

*Weten van goede woorden
die ons tot die droom bekoorden
en ze proeven dag en nacht:
bron van nieuwe levenskracht.*