

De Koerier 2.0

Wijkgemeente Osdorp-Sloten



28 mei, 1e Pinksterdag, dienst in beide kerken

24 juni Evensongs in de Sloterkerk





Van de redactie...

door Wilma Bontekoe-Nonneman, hoofdredactie

Het Pinksterweekend staat voor de deur. In onze beide kerken wordt 1e Pinksterdag een dienst gehouden, u heeft dus een keuze.

Ik ben blij dat een aantal mensen gehoor heeft gegeven aan de oproep van de redactie om kopij aan te leveren, zodat we, ook deze eerste keer dat we De Koerier 2.0 maken na het afscheid van ds. Martijn van Leerdam, voldoende kopij hebben om het blad te vullen. Al hebben we ook gebruik moeten maken van zogenaamde keuze pagina's die de Zalige Zalm aanbiedt.



Op de voorkant ziet u een foto van de jongere ouderen bijbelkring die op 13 april jl. bijeenkwam. Voor het laatst met ds. Martijn van Leerdam erbij aanwezig. Hij werd getrakteerd op allemaal lekkere hapjes die we tijdens het gesprek over Marcus hebben genuttigd. Het was een mooi en goed afscheid.

Bij onszelf is de rust weergekeerd, na 6 weken onze zoon en schoondochter in huis te hebben gehad. Het waren 6 heerlijke weken waarin we veel gezamenlijk hebben kunnen doen. Een weekendje weg met onze beide zonen en schoondochters was één van de hoogtepunten. Voor sommigen van u is het misschien heel gewoon om alle kinderen en schoonkinderen zo nu en dan op bezoek te hebben, bij ons is dat iets wat maar zelden gebeurt. We hebben ervan genoten. Ook mijn ouders genoten ervan hun kleinzoon en zijn vriendin weer eens in het echt te zien.

De redactie wenst iedereen fijne Pinksterdagen toe en hoopt voor de volgende Koerier 2.0 opnieuw op voldoende kopij.

Inhoudsopgave

Jaargang 7, nr 4, juni 2023

2. Van de redactie
3. Intrede dienst ds. Martijn van Leerdam
5. In Memoriam Ria de Boer - Bakker
4. In Memoriam Ria Verhoef - Purschel
6. Het orgel in De Opgang
7. Gedichten n.a.v. Marcus 13, Naardense Bijbel
8. Kerkdiensten
9. Agenda, verschijningsdata De Koerier 2.0
10. Informatie van de beroepingscommissie
11. Theologie voor geïnteresseerde
12. Houvast
13. Agenda uitgelicht
14. Collectes
15. Kerkgegevens
16. Stiltepagina

Redactie De Koerier 2.0:

Marguéríte Welsink, redactie
Wilma Bontekoe-Nonneman, eindredactie
Tel: 020-6692110
e-mail: redactie.koerier@osdorpsloten.nl



Uitgave van Kerkmagazin, door de Zalige Zalm, Deventer.

kop foto: ©Jenny Solomon | Dreamstime Stock Photos

Osdorp-Sloten

Protestantse wijkgemeente in Osdorp en Sloten

Intrededienst ds. Martijn van Leerdam

door Hilda Tomasouw

Op zondagmiddag 7 mei was ik, samen met een aantal gemeenteleden, aanwezig bij de intrededienst van Martijn van Leerdam in de Pauluskerk te Rotterdam. Voor mij was het toch een soort van afronding in mijn samenwerking met hem. Het cirkeltje was hiermee voor mij rond gemaakt.

Als deelnemer aan de jongere ouderen bijbelgroep had ik met Martijn te maken als gespreksleider, waarna ik later de sprong waagde om de maandelijkse donderdagavonden met hem af te wisselen. Uiteraard was Martijn bereid om mij te ondersteunen met de voorbereidingen, maar ik zag hierin ook de uitdaging om het zelf te doen.

Waar ik wel zijn hulp goed kon gebruiken was bij de vesperdiensten die ik de laatste drie jaar verzorgde. En altijd kwam hij met opbouwende kritiek, die ik niet altijd even leuk vond om te horen, maar waardoor ik wel heb kunnen groeien. De vaardigheden kon ik ook goed gebruiken in de pionierskerk in Apeldoorn waar ik bij betrokken ben als liturg.

Het was een onverwacht warme dag en de rit naar Rotterdam op 7 mei verliep voorspoedig. Van tevoren had ik de Pauluskerk toevallig een keer opgezocht, omdat het figureerde als achtergrond voor een fietsreclame. Ik was vooral geïntrigeerd door de aparte bouwstijl. Het bleek een kerk die letterlijk midden in het centrum staat en zich juist richt op medemensen die aan de

zelfkant van de maatschappij staan. Toen Martijn aankondigde dat hij predikant-directeur werd van deze kerk, was mijn eerste reactie dan ook dat het een kolfje naar zijn hand was.

De intrededienst was druk bezocht en verder vrij ingetogen. En uiteraard werden er welkomstspeeches gehouden. Gelukkig niet erg lang, want het was ook heel warm in de kerkrimte zelf. Na een korte receptie ben ik samen met onze gemeenteleden weer richting Amsterdam gegaan. Een hoofdstuk is voor mij afgesloten; het cirkeltje was rond en nu op naar nieuwe uitdagingen!



In Memoriam Ria de Boer-Bakker

Op 27 april 2023 is in Verpleeghuis Avondlicht in Hoorn op 87-jarige leeftijd ons oudgemeentelid Maria Geertruida de Boer-Bakker overleden. Zij is een wel heel bijzonder gemeentelid geweest, dat onze gemeenschap in allerlei taken en functies gediend heeft.

In onze kerkenraad was zij diaken en ouderling, begonnen in De Uitweg en verder gegaan in De Opgang en de Sloterkerk, waar zij gedoopt was. Zij had hart voor de oecumenische samenwerking en was lange tijd voorzitter van de Raad van Kerken Osdorp-Sloten, net als van de Nederlandse Christen Vrouwen Bond, die later Passage heette. Je kunt haar rustig een multi-talent noemen, zo gevarieerd als haar inbreng is geweest.

Zo gaf zij jarenlang catechisatie aan leerlingen van de Binnenvaartschool in Osdorp. De adjunct-directeur van de Binnenvaartschool, met wie zij dit organiseerde, meneer Leen de Borst, was met zijn vrouw aanwezig bij het afscheid in de Sloterkerk op 3 mei. Daar was ook, als een grote verrassing in één dag heen en weer gereisd, Sebastian Schmink, de zoon van de Oost-Duitse predikant die samen met Mevrouw De Boer het gemeentecontact tussen Osdorp-Sloten en Chemnitz heeft gedragen. Bij die ontmoetingen ging het haar gemakkelijk af om Duits te spreken, omdat zij na de oorlog met andere Amsterdamse kinderen aansterkte in een Duitstalig Zwitsers dorp.

Op latere leeftijd ging ze opnieuw leren en studeren. Met haar diploma Theologie van de Hogeschool Holland was zij de ideale kandidaat om bij ons opbouwwerker in De

Aker en pastoraal medewerkster voor de hele gemeente te worden. Jarenlang verzorgde zij ook het uitnodigen van gastpredikanten voor onze preekplaatsen.

Na de afscheidsdienst vond de crematie plaats op Westgaarde.

Jammergenoeg mag er op het kerkhof van de Sloterkerk niet meer begraven worden, waar in 2004 haar man Ben te ruste is gelegd. Het is goed om hem hier te noemen, omdat hij haar altijd in staat stelde om het vele werk te doen.

ds. R.J. Bakker



In Memoriam Ria Verhoef-Purschel

Op 28 april 2023 is op 72-jarige leeftijd Hendrika Egberdina Verhoef-Purschel in Castricum overleden. Lange tijd woonde zij met haar man en drie zoons in Osdorp en leefde zij actief mee in onze wijkgemeente.

Het werk van de wereldwijde kerk had haar hart en daarom was zij bij ons, maar later ook in Castricum, lid van de commissie voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelings-samenwerking. Zij was geboren en getogen in Amsterdam, net als haar man, maar wist hem en de jongste zoon mee te krijgen naar een woonplaats aan zee. Later kwam zij er eerlijk voor uit dat zij Amsterdam en Osdorp meer miste dan zij verwacht had.

De laatste jaren waren zwaar voor haar en haar gezin door ernstige hartproblemen, waarvoor zij met nog een kleine groep andere Nederlanders in een experimentele periode een kunsthart kreeg. Uiteindelijk kon dit niet meer dan een voorlopige oplossing zijn.

Op 10 mei waren we voor haar afscheid in de Sloterkerk, waar ook het huwelijk van Ria en Rijk is ingezegend. Op haar was een woord uit I Korinthiërs 13, het hooglied van de liefde, van toepassing 'Zij zoekt zichzelf niet'. Zij leefde ervoor om anderen liefdevolle aandacht en zorg te geven en bleef daarbij het liefste zelf op de achtergrond, wat ook maakte dat anderen niet altijd precies wisten wat in haar omging.

Als ze je schreef, ging dat altijd met een mooie kaart en persoonlijke woorden. Voor haar zal er een klein grafmonument komen naast haar geliefde Sloterkerk.

Ds. R.J. Bakker



Het orgel in De Opgang, van zwerven naar een vast onderkomen

door Hans Jütte
(lid Orgelcommissie Prot. Gemeente Amsterdam)

In Amsterdam zijn veel kerkgebouwen bekend, 2 voorbeelden: De Westerkerk en de Noorderkerk.

Beide kerkgebouwen bezitten een orgel. De Westerkerk sinds 1686 van Johannes Duyschot en de Noorderkerk sinds 1849 van Hermanus Knipscheer, deze beide orgels zijn nog steeds in deze kerken te zien en te beluisteren. Overigens orgelbouwer Hermanus Knipscheer was ook de bouwer van het orgel van de Sloterkerk.

Regelmatige kerkgangers of degenen die gebruik maken van de hedendaagse communicatie middelen kunnen het huidige orgel in De Opgang zien en horen.

In Amsterdam zijn er maar weinig orgels mij bekend die kunnen bogen op een zwerftocht.

Het huidige orgel in De Opgang werd oorspronkelijk vervaardigd door de Fa. Flentrop in 1958/1959 voor de Gereformeerde Goede Herder kerk in Terneuzen. In de loop van 1966 heeft de Goede Herder kerk een tweedehands orgel aangeschaft gebouwd door Fa. Adema. Het Flentrop-orgel werd van de hand gedaan. In Osdorp was in 1964 het Hervormde kerkgebouw De Uitweg gebouwd. Omdat daar geen orgel nog aanwezig was en het orgel uit Terneuzen weg moest heeft het in De Uitweg een onderkomen gevonden in 1967 tot 1989 De Uitweg werd in 1989 gesloten en het orgel is door orgelbouwer Flentrop in zijn bedrijf opgeslagen. In 1992 werd in de RK St. Bonifaciuskerk uit

Zaandam de wens geuit om een tweede orgel te bezitten. Fa. Flentrop had een orgel kant-en-klaar te koop: het huidige orgel in De Opgang. Het orgel was weer onder dak. In 1998 kwam de St. Bonifaciusparochie tot de conclusie: een tweede orgel is eigenlijk niet meer nodig. Het Flentrop-orgel werd voor de 2e maal opgeslagen bij de orgelbouwer. Er moest opnieuw voor het Flentrop-orgel onderdak gevonden worden.

Er kwam wederom redding. In de Noorderkerk moest het orgel van Knipscheer uit 1849 gerestaureerd worden door Fa. Flentrop. Het orgel kreeg nu hier een onderkomen maar ook deze keer weer tijdelijk tot 2006. Voor de 3e maal ontfermde Fa. Flentrop zich over het orgel uit 1959 en ook nu werd het opgeslagen in zijn bedrijf.

In Osdorp was inmiddels het besluit genomen om het toenmalige kerkgebouw De Opgang af te breken en een nieuw onderkomen te creëren met kerkgedeelte, woningen en een parkeergarage.

In het kerkgedeelte moest er een orgel komen en op 29 november 2009 kwam er aan de zwerftocht van dit orgel in het huidige kerkgebouw De Opgang een einde.



Gedichten n.a.v. Marcus 13, Naardense Bijbel

door Nel Gallouh

23 november 2021

Een ander advent

Marcus 13 Naardense Bijbel
Advent betekent 'komst'.

Vraag niet: 'Hoe lang nog voor dit gebeuren zal?'

Weet je dan niet dat alle weeën
doorgemaakt moeten worden?
Wee hen die voortijdig baren.
Wee hen die voortijdig zogen!

Wees niet bang

Verzend het goede nieuws.
Zeg: 'Spraaawatervallen zullen blijvend
stromen'.
Leg uit: 'Wanneer het hout zacht wordt
en haar bladeren uitschieten,
dan weet je dat het zomer wordt'.

Houdt stand

Wanneer de maan niet meer schijnt,
wanneer de zon verduisterd is,
de sterren gevallen zijn
en de machten wankelen,
want dan begint iets nieuws.

Blijf wakker
Vecht tegen de slaap.
De Heer komt.
Zie de wolken;
een nieuwe stad daalt neer.
De zoon is thuis gekomen.

Een week later, 1 december 2021, schreef ik
het volgende gedicht:

Een ander advent

Ik val, ik val, oh vang!

Ik ben een gebroken woord
duizend vegen op het behang
gerafeld koord
en bang.

Je riep mij, mens, tot leven
te leven in het licht.
Een luchtspiegeling heb je geweven
van voor jouw aangezicht.

Wil mij een nieuwe naam geven
een houdbare
en laat mij niet langer
als tegenover leven,

maar kus mij op mijn wang.

*Op 11 mei waren we als jongere ouderen
bijbelkring bij elkaar om te praten over
Marcus 13.*

*Nel Gallouh stuurde mij de dag erna twee
gedichten op die zij n.a.v. Marcus 13 uit de
Naardense Bijbel had geschreven op 23
november 2021 en 1 december 2021.*

*We delen ze hier graag met u.
De redactie.*



Kerkdiensten

zondag 28 mei, 1e Pinksterdag

Sloterkerk 10.00 uur ds. R.J. Bakker

HA

zondag 28 mei, 1e Pinksterdag

De Opgang 10.00 uur ds. N. van Voornveld

Zondag 4 juni

Sloterkerk 10.00 uur ds. C. Verkerk

m.m.v. de Cantorij

zondag 11 juni

De Opgang 10.00 uur mw. A.C. Klein

zondag 18 juni, vaderdag

Sloterkerk 10.00 uur ds. K. Koldewijn

zaterdag 24 juni, Evensongs tot 18.00 uur

Sloterkerk 17.00 uur mw. drs. H. Akkerman-de Haan

zondag 25 juni

De Opgang 10.00 uur ds. M. Myburgh

zondag 2 juli

Sloterkerk 10.00 uur ds. D. van Duijvenbode

zondag 9 juli

De Opgang 10.00 uur mw. dsrs. M.G. Mooi

HA





Agenda

mei

wo 31 mei 10 - 12 uur Werkgroep themadiensten, Vrede waar geen vrede is De Opgang

juni

zo 18 juni 15.00 uur Matinee concert Sloterkerk

wo 21 juni 10 - 12 uur Werkgroep themadiensten, Vrede waar geen vrede is De Opgang

za 24 juni 17 - 18 uur Evensong Sloterkerk

september

wo 9 september 10 - 12 uur Werkgroep themadiensten, Vrede waar geen vrede is De Opgang

Elke week

donderdag 10.00 - 11.30 uur koffie-ochtend (info Jan & Fanny IJsbrandy) Sloterkerk

donderdag 10.00 - 12.00 uur koffie-ochtend De Opgang

vrijdag 16.30 - 17.30 uur stiltemoment, van 17.00 - 17.15 orgelpunt5 Sloterkerk

Verschijningsdata en inleveren kopij

| nummer | inleveren kopij | verschijnt vóór |
|---------------|------------------|-------------------|
| juli/augustus | 11 juni 2020 | 01 juli 2023 |
| september | 20 augustus 2020 | 09 september 2020 |

Informatie over de beroepingscommissie

door mw. E.W. Dam, scriba

Op 8 mei jl. is de beroepingscommissie voor het eerst bij elkaar gekomen. We hebben deze avond gebruikt om kennis te maken met elkaar. De volgende leden zitten in de beroepingscommissie:

Vanuit de kerkenraad:

Mw. M. v.d. Heiden (voorzitter), mw. H. Tomasouw, dhr. R. Krenten, dhr. P. van Kalteren, dhr. H. Bouma (Pastoraal Opbouwwerker)

Namens de gemeente:

Mw. H. Smidt, dhr. R. van Ginkel, Mw. L. Blok, dhr. H. Hoogevenen.

Namens de Regenbooggemeente:

Dhr. R. Kuiken

Alle leden zijn gehouden aan een geheimhoudingsplicht, dit betekent dat zij u niets mogen en kunnen vertellen over de vergaderingen. Wilt u dit alstublieft respecteren.

Mevrouw E.W. Dam-Oudt zal als scriba de administratieve taken van de beroepingscommissie op zich nemen, zoals het uitschrijven van de vergaderingen, notulen en de correspondentie met evt. sollicitanten e.d. Zij heeft geen stemrecht in de beroepingscommissie.

Volgens de kerkorde dient er ook nog een lid van de Algemene Kerkenraad van Amsterdam plaats te nemen. Wij hebben een verzoek tot afvaardiging ingediend. Het wachten is op dit moment op een reactie van hen.

Ook voor de positie van consulent tijdens deze vacante periode in onze gemeente kunnen we u nog geen naam doorgeven. Daar is nog overleg over.

Voor de **pastorale vervanging** tijdens de vacante periode is mw. N. (Nellie) Versteeg bereid gevonden om ons 1 dag per week bij te staan. Mevrouw Versteeg is op dit moment pastor bij de Willem de Zwijgerkerk. Wij zijn blij dat zij onze gemeente komt ondersteunen.

De beroepingscommissie is met huiswerk mee weer uiteengegaan. De leden zullen allemaal punten gaan verzamelen die volgens hen in de profielschets van de nieuw te beroepen predikant moeten komen. We hebben een mooi beleidsplan en de profielschets van de vorige beroepingsprocedures. Alleen, wij mogen nu een predikant voor slechts 0,66% beroepen. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor het takenpakket.

Op 12 juni 2023 komen we weer bij elkaar en zullen we hard aan de slag gaan met de profielschets.

De vergaderfrequentie is nu nog 1 x per maand, als dat nodig is zullen we de frequentie opvoeren.



Theologie voor geïnteresseerden

door Nel Gallouh

Was Ruth nu een brave schoondochter of een doortastende vrouw? Waarom is 1 Corinthiërs 13 niet bedoeld als huwelijkstekst? Hoe beleven andere volken hun geloof? Wat was Paulus voor een man? Hoe kijken we als 21-ste eeuwers aan tegen de wonderen van Jezus en welke invloed heeft Augustinus op de huidige theologische inzichten gehad? Dit soort kwesties komt aan de orde in de cursus Theologie Voor Geïnteresseerden.

Cursisten geven regelmatig aan dat ze verrast zijn en geboeid worden door wat ze in de lessen te horen krijgen. Het verbreedt en verdiept de kijk op dingen die (soms) allang bekend waren, maar het biedt ook heel veel nieuwe inzichten. Kortom: een ervaring!

De cursus, die oorspronkelijk plaatsvond onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), wordt nu zelfstandig georganiseerd in Amstelveen (voorheen bijna 40 jaar lang in Amsterdam). Deskundige en enthousiaste docenten van universiteiten en hogescholen en ook predikanten verzorgen de 12 verschillende vakken. Natuurlijk komen vakken als Oude Testament, Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis en Geloofsleer aan bod. De meer filosofische kant wordt vertegenwoordigd door de vakken Filosofie en Ethiek. De praktijk van het geloof krijgt ook veel aandacht. Zo geven de vakken Pastoraat, Diaconaat en Liturgiek een inkijkje in hoe een praktiserend geloof eruit kan zien. De beleving van religies in al haar diversiteit

komt aan de orde in vakken als Wereldgodsdiensten, Jodendom en Contextuele Theologie.

De cursus is voor iedereen toegankelijk. Vooropleiding of lidmaatschap van een kerk is niet vereist, wel brede belangstelling voor theologie. In totaal duurt de cursus drie jaar. Per cursusjaar worden er van eind augustus tot eind april op de dinsdagochtend gedurende 34 weken bijeenkomsten belegd (locatie: Paaskerk, Augustinuspark 1, Amstelveen). Per cursusjaar bedragen de kosten € 350,- (gespreide betaling is mogelijk). Dit komt per les van 75 minuten neer op € 5,30 per les. Het is ook mogelijk om niet de gehele cursus maar een beperkt aantal vakken uit het aanbod te volgen. Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht bij de secretaris: Pieter Licht, tel. 06 83995520, e-mail: tv.amsterdam@outlook.com of via de website: www.tv.amsterdam.nl. Op verzoek kan de studiegids voor de komende cursus u dan worden toegezonden.

Wilt u van mij mijn ervaringen horen als deelnemer dan kunt u ook bij mij terecht. Ik kan de cursus van harte aanbevelen. Ik hoop nog twee jaar mee te kunnen doen.



Wat is uw houvast in leven en sterven? Bekende Nederlanders geven antwoord op deze eerste persoonlijke vraag. Ditmaal **Annemiek Schrijver**, televisiepresentator en hoofdredacteur van De Verwondering.



Gedeelde vreugde is een tegengif tegen jaloezie

'HET MYSTERIE MOET JE EREN'

Stel je voor dat je door een snelstromende rivier wordt meegesleurd en je probeert je aan een tak vast te houden. Die tak breekt op een gegeven moment af. Dan heb je je dus aan iets vastgehouden wat uiteindelijk geen houvast is. Ik heb daarom meer met het begrip troost. Troost gaat met je mee, ook als de omstandigheden veranderen. Midden in al die veranderingen ervaar ik dat ik word gedragen door God.

Voor dit gesprek heb ik de Catechismus nog eens doorgenomen. Het is een steengoed document. Zo trof mij het antwoord op vraag 32. Kijk, ik heb het op mijn hand geschreven: dat ik een levend dankoffer mag zijn. Dat vind ik belangrijk. Dan kun je met anderen mee juichen in vrolijke omstandigheden. Die gedeelde vreugde is een tegengif tegen jaloezie.

Ik leef in voortdurende verwondering. Het mysterie moet je eren, niet ontrafelen. Een van mijn vier broers moest lachen toen ik hem vertelde dat ik nog elke dag onder de douche verbaasd ben dat er warm water uit de kraan komt. Ook al komen we uit hetzelfde nest, dát vond hij wat te gortig.

Ik ben dankbaar voor mijn vrijgemaakte opvoeding. Daardoor heb ik veel Bijbelkennis, die nog steeds van pas komt. Bij het klimmen van de jaren wordt het voor mij steeds meer een realiteit dat ik dood zal gaan. Als ik zie hoeveel leesbrillen er thuis rondslingeren, voel ik dat ik vergankelijk ben. Ik hoop dat ik na mijn dood herinnerd word als een mens die anderen nabij was. Die in het hart van anderen groef naar God. ■

Dit interview is overgenomen uit het Nederlands Dagblad, de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Wilt u meer van deze verhalen lezen? Ga naar www.nd.nl/houvast



Agenda uitgelicht

Matinee concert Sloterkerk



Op zondagmiddag 18 juni sluit de St. Vrienden van de Sloterkerk het seizoen af met het optreden van een klein (maar fijn!) barokensemble. Dit ensemble bestaat uit de sopraan Laila Cathleen Neuman, Cassandra Luckhardt (viola da gamba) en Jan van Grootheest (klavecimbel). Het programma is een Barokke reis door het Europa van de 16e en 17e eeuw met o.a. werken van Huygens, Purcell en Couperin.

Datum: zondag 18 juni

Tijd: 15.00 uur

Plaats: Sloterkerk

Info: www.sloterkerk.nl

Aanmelden: bij voorkeur via deze website.

Prijs: € 12. Kinderen gratis.

Choral Evensong in de Sloterkerk

Op zaterdag 24 juni 2023 vindt in de Sloterkerk, Osdorperweg 28, Amsterdam van 17.00-18.00 uur een choral evensong plaats. Het Sloten Evensong Choir zingt onder leiding van Nancy Latour liederen van o.a. Purcell, Ayleward, Wesley, Blow, Somervell en Malotte. De liturg is Hilda Akkerman-de Haan. De toegang is gratis. Van harte welkom! Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de plaatselijke restaurants.

Datum: zaterdag 24 juni

Tijd 17.00 - 18.00 uur

Plaats: Sloterkerk

Info : via Joke Baars,

email: jbaars57.jbgmail.com



Collectes



Kijkt u thuis naar de online kerkdienst dan kunt u voor de collectes gebruik maken van het volgende bankrekeningnummer
NL18 INGB 0000 3783 84 t.n.v. Prot. Gemeente inzake Osdorp-Sloten. U kunt aangeven hoe uw gave verdeeld moet worden. Geeft u niets aan dan wordt uw gave in overleg tussen Diaconie en Kerkrentmeesters verdeeld. U kunt ook gebruik maken van Givt voor uw gave.



Contact Osdorp - Sloten

Kerkgebouwen:

De Opgang, Tussen Meer 68, 6191906
Sloterkerk, Osdorperweg 28, 6152110
www.osdorpsloten.nl



Koster De Opgang: Fam. Meetsma-Wijma, 6191906,
rmeetsma@osdorpsloten.nl

Predikant: Vacant

Pastorale vervanging: Mw. M.H. Veenstra, 6196299

Scriba: Mw. E.W. Dam-Oudt, 6692574,
scribaat@osdorpsloten.nl

Kerkrentmeesters: Penningmeester Dhr. R.J. Krenten, 6195615

Diaconie:

Secretariaat: diaconie@osdorpsloten.nl
Penningmeester: Dhr. F.J. Kempers, 06-39690762
Diaconaal Opbouwwerker Osdorp-Sloten: Herman Bouma, 06 34487321, h.bouma@diaconie.org



Ledenadministratie: Mw. E.W. Dam-Oudt, 6692574, leden@osdorpsloten.nl (nieuw e-mail adres)

Huwelijk- en Uitvaartdiensten in de Sloterkerk: Mw. G. van den Abeele, 6154260

Autodienst: De Opgang: Fam Maasbommel, na 17.00 uur, 06-25383950 (nieuw telefoonnummer!)

Wijk diaconie: NL98INGB0004627290 t.n.v. Prot. Diaconie Amsterdam, wijk Osdorp-Sloten

Wijkgemeente Osdorp-Sloten: NL18INGB0000378384 t.n.v. Prot. Gemeente inzake Osdorp-Sloten

Kerkrentmeesters De Opgang: NL96INGB0004706963 t.n.v. Prot. Gemeente inzake De Opgang

Kerkrentmeesters Sloterkerk: NL22INGB0004783858 t.n.v. Prot. Gemeente, inzake Sloterkerk

Prot. diaconie Amsterdam, wijk Osdorp/Sloten, spec. tbv de Voedselbank NL46INGB0004626868

Abonnementen administratie Kerkblad: Mw. E.W. Dam-Oudt, 6692574
administratie.koerier@osdorpsloten.nl

Betaling graag d.m.v. overschrijving in **januari** op NL35INGB0004777222 t.n.v. De Koerier Prot.
Contactblad Osdorp-Sloten. Kosten: €20.- per jaar.

Website: www.osdorpsloten.nl

Uiterste inleverdatum kopij zomernummer zondag 11 juni, 22.00 uur. Mailen naar:
redactie.koerier@osdorpsloten.nl



*A*lles wat adem heeft,
loof de Heer.

Psalm 150,6