

De Koerier 2.0

Wijkgemeente Osdorp-Sloten



Terugblik op het afscheid van
ds. Martijn van Leerdam





Van de redactie...

door Wilma Bontekoe-Nonneman, hoofdredactie

Nou, alle drukke feestdagen zijn geweest en ook het onvermijdelijke afscheid van onze dominee Martijn van Leerdam is voorbij. Daar staan we nou als gemeente zonder voorganger! Wat gaat de komende tijd ons brengen. Ik hoop dat we elkaar zullen vasthouden en dat iedereen naar de ander omkijkt. Er is een beroepingscommissie samengesteld die op zoek gaat naar een nieuwe predikant.



In de tussenliggende periode wil ik iedereen, kerkenraad én gemeenteleden, vragen om als u iets wilt delen met de Gemeente dit aan de redactie van De Koerier 2.0 te laten weten. Op deze manier hopen wij voldoende kopij te ontvangen om ons mooie kerkblad te vullen. Alleen met hulp van iedereen kunnen wij, de redactie, zorgen dan dat er steeds een mooie Koerier 2.0 bij u in de brievenbus komt.

In deze Koerier 2.0 vind u een terugblik op een aantal Paasvieringen en een terugblik van Martijn op zijn periode in Osdorp-Sloten. Ook is er een pagina met foto's van 16 april jl.

Zelf was ik niet aanwezig bij het afscheid van onze dominee omdat ik samen met mijn man, zonen en schoondochters een weekendje weg. Het was een heerlijk weekend waarin we hebben genoten van elkaars gezelschap. Helaas komt nu ook het afscheid van onze oudste zoon en zijn vriendin alweer snel dichterbij en vertrekken zij begin mei weer naar hun huis in Kaapstad. We zijn weer veel mooie herinneringen rijker.

De Pinksterdagen komen er ook alweer snel aan maar daarover meer in de volgende Koerier 2.0

Inhoudsopgave

Jaargang 7, nr 3, mei 2023

2. Van de redactie
3. Uit de Pastorie
5. In Memoriam Juliana van Kooij - van der Kuyt
 In Memoriam Lena Jacoba Baas
6. Ten Slotte
7. Fotocollage afscheidsdienst 16 april jl.
8. Kerkdiensten
9. Agenda, verschijningsdata De Koerier 2.0
10. Terugblik op Palmpasen en de Stille Week
11. Terugblik op activiteiten
12. Agenda uitgelicht
14. Collectes, bedankjes
15. Kerkgegevens
16. Pinksterwind

Redactie De Koerier 2.0:

Margu rite Welsink, redactie
Wilma Bontekoe-Nonneman, eindredactie
Tel: 020-6692110
e-mail: redactie.koerier@osdorpsloten.nl



Uitgave van Kerkmagazin, door de Zalige Zalm, Deventer.



Osdorp-Sloten

Protestantse wijkgemeente in Osdorp en Sloten

Uit de pastorie April 2023

door ds. Martijn van Leerdam

Op 16 april nam ik met een feestelijke kerkdienst afscheid van de wijkgemeente. Wat voor mij een afscheid is, is voor de wijkgemeente een nieuw begin. De Opgang is welbeschouwd nog niet zo oud, maar in en om Sloten wordt al bijna 1.000 jaar gekerkt. Het is in de loop der eeuwen een komen en gaan geweest van dominees en kerkgangers, en dat zal vast ook zo blijven gaan.

Tegelijkertijd zal ik mijn tijd in Osdorp en Sloten natuurlijk nooit vergeten. Het was een tijd van talloze activiteiten en ontmoetingen. In het bijzonder werd mijn werk op deze plek getekend door de coronatijd. Het was een situatie die we nog nooit eerder hadden meegemaakt, en die om improvisatievermogen vroeg.

Je kunt veel klussen klaren, afspraken maken en structuren bouwen. Maar wat je uiteindelijk het meest bij blijft, dat zijn toch de mensen die je hebt gekend. Ik ga hier niemand in het bijzonder noemen. Als ik dat doe, dan is er geen ruimte genoeg. Ik kan volstaan met het cliché dat ik talloze kleurrijke mensen heb leren kennen, in de kerk en in de buurt. En dat we veel met elkaar hebben gedeeld. Dat is het grootste plezier van allemaal.

We hebben natuurlijk ook verdriet en teleurstellingen gekend. De mensen die ik op het laatste eindje van hun levensweg heb

begeleid zullen mij misschien wel het meest bijblijven. En van mijn hele afscheidsrondje van de afgelopen tijd, was het afscheid nemen van zieke en anderszins kwetsbare mensen het moeilijkst van allemaal.

Werken voor de kerk is een Privilege

Evengoed is het werk voor de kerk een privilege en een geschenk. De kerk is immers niet zomaar een organisatie. Het is een gemeenschap die leeft van vertrouwen en hoop. 'Omzien naar elkaar' is in de kerk niet slechts een middel tot een doel. Het is een doel op zich. Want wie zijn naaste dient, dient God zelf; en wie God dient, kijkt ook naar zijn naaste om.

Dit is mijn laatste bijdrage aan de Koerier 2.0. Dat kan ik niet laten passeren zonder dank te zeggen aan de onvolprezen redactie van dit mooie kerkblad. Hoewel ik sinds 2017 heel wat stukjes voor de Koerier 2.0 heb getypt, zijn Wilma Bontekoe en Marguérite Welsink steeds de drijvende krachten geweest. Het is een bekend patroon dat de dominee steeds de meeste aandacht trekt en krijgt, maar de vrijwilligers op de achtergrond minstens net zo belangrijk zijn voor het functioneren van de kerk. Ook aan u, beste lezer, zeg ik dank.

Stichting KOZA

Bij mijn afscheid kreeg ik een mooi geldbedrag overhandigd, dat voor stichting KOZA is bestemd. Stichting KOZA (Kerkelijke Opdracht Zuidelijk Afrika) is de stichting waarmee ik sinds 2010 geld inzamel voor het werk van een collega en een goede vriend. Dat is ds. David Mhlambeni, uit Zimbabwe.

Zimbabwe is een straatarm land. David zorgt voor een groot gezin met diverse pleegkinderen. Via zijn werk in de kerk zet hij zich ook voor andere kwetsbare mensen in, in het bijzonder de kleinsten onder hen. Het voelt wrang dat wij zoveel hebben, terwijl het leven daar zo moeilijk is. Daarom zet ik mij hiervoor in, samen met enkele vrienden uit mijn studietijd.

Omdat we korte contactlijnen hebben, weten we zeker dat het geld goed terechtkomt. Wilt u nog iets bijdragen, of een vaste donateur worden? Dat is heel waardevol voor ons. De website van stichting KOZA is www.stichtingkoza.nl. Daar is meer informatie te vinden, zoals onze cijfers en jaarverslagen. Donaties kunnen altijd worden gestort op bankrekening NL68TRIO0198352077, ten name van Stichting Kerkelijke Opdracht Zuidelijk Afrika.

Mooi cadeau voor de kwetsbare mensen in Zimbabwe.



In Memoriam Juliana van Kooij – van de Kuyt

Op 7 april is Juul van Kooij – van de Kuyt overleden. Juul van Kooij laat een dochter, twee kleinkinderen en drie achterkleinkinderen achter. Ze was 93 jaar.

Als kind van een gemengd Nederlands-Indisch stel kwam Juul van Kooij in 1950 naar Nederland toe. Ze bouwde hier een leven op, en was vele jaren lang een vast gezicht in onze wijkgemeente. Ook toen haar man in 2004 overleed bleef ze actief. Ze onderhield vele contacten in de Indische gemeenschap in onze buurt.

De afgelopen jaren woonde Juul van Kooij in de flat naast het Leo Polakhuis, en vervolgens in het Leo Polakhuis zelf. Ze werd langzaam maar zeker steeds vergeetachtiger. Aanvankelijk was ze zich daar goed van bewust. Maar dat kwam niet in mindering op haar mentaliteit. Ze bleef altijd monter en dankbaar, en deed haar best om de vrolijke kant van het leven te koesteren. Ze leefde vanuit vertrouwen, op God en op de mensen om haar heen.

De uitvaartdienst vond plaats op vrijdag 14 april. Moge de nagedachtenis aan Juliana van Kooij – van de Kuyt ons tot zegen zijn.

ds. Martijn van Leerdam

In Memoriam Lena Jacoba Baas

Op 9 april, Eerste Paasdag, is op bijna 95-jarige leeftijd overleden oud gemeentelid Lenie Baas. In de beginjaren van De Opgang was zij trouw kerkbezoeker en later ook lid van het koor. Zij woonde met haar man Joop Faber en twee zonen Hans en Leendert op het Blomwijckerpad. Later verhuisde zij, maar bleef trouw de diensten bezoeken. Na een korte tijd in een aanleunwoning van het Osdorperhof verhuisde zij in 2009 naar Hoorn om dichterbij haar zoon en kleinkinderen te wonen. Zij vond geestelijk onderdak in het kerkelijk centrum Het Octaaf in Hoorn waar ook de afscheidsdienst werd gehouden. Daarna is zij bijgezet in het familiegraf op begraafplaats Vredenhof.



Ten Slotte

ds. Martijn van leerdam

Toen ik in 2017 in deze wijkgemeente begon, wist ik nog niet wat mij te wachten stond. Al gauw maakte ik kennis met talloze betrokken kerkleden, en ook veel mensen die op afstand meeleefden. Het bleek dat onze wijkgemeente een groot netwerk heeft in ons deel van de stad, en dat veel mensen nog lang naar elkaar om blijven zien, ook als er sprake is van verhuizing, ziekte, of een afscheid van de kerk.

Juist vanwege de grote betrokkenheid bij de kerk is er soms sprake van botsende visies, ideeën en werkwijzen. Vooral in de coronatijd, toen alles plotseling anders moest, ging dat een tijdje niet zo gemakkelijk bij elkaar. Toch zijn we er doorheen gekomen, en zijn er weer nieuwe verbanden gelegd. We zijn erin geslaagd om de blik vooruit te richten, en nooit opgehouden te bouwen aan de gemeenschap van de kerk. Daar kijk ik met dankbaarheid op terug.

Er zijn natuurlijk ook belangrijke lessen die moesten worden geleerd. En er liggen nog meer belangrijke lessen in het verschiet. De belangrijkste daarvan, in mijn optiek, is dat er meer samenwerking nodig is met andere kerken en mensen uit de buurt.

Een kleine, taaie gemeenschap kan het lang alleen volhouden. Het gevoel dat je samen moet opboksen tegen de boze buitenwereld schept een zekere verbondenheid. Tegelijkertijd maak je de eigen gemeenschap daar ook kwetsbaar mee. Want juist in de omgeving van de kerk liggen de mogelijkheden voor het oprapen.

Zo zijn er andere kerken in het stadsdeel en de buurt, met wie je op een aantal vlakken uitstekend kunt samenwerken. Met sommige van die kerken heb ik de

samenwerking de afgelopen jaren aangehaald. Het is wenselijk dat daar de komende jaren meer aandacht aan wordt besteed.

Ook in de buurt liggen er kansen, bijvoorbeeld in de samenwerking met ondernemende buurtbewoners. In Sloten hebben we contact gekregen met een heel netwerk van buurtbewoners, die graag meer mensen en meer activiteiten willen binnenbrengen in de Sloterkerk. En in De Opgang komen er steeds meer vrijwilligers van buiten de kerk aanwaaien, die zich willen inzetten voor het diaconale werk van de kerk. Dit zijn geweldige kansen, juist omdat onze huidige gemeenschap zo kwetsbaar aan het worden is.

De Geest waait waar zij wil. Dat heb ik de afgelopen jaren wel gemerkt, en vaak werd ik daar zelf ook door verrast. Ik vertrouw erop dat onze wijkgemeente daar ook in de tijd die komt een ontvankelijke plek voor zal zijn. Opdat wat waardevol is mag worden bewaard, en er tegelijkertijd nieuwe bloemen mogen opbloeien.

Tenslotte zeg ik dank voor de gemeenschap die ik de afgelopen jaren op deze plek heb gevoeld, en natuurlijk ook voor het fijne afscheid en de prachtige cadeaus die ik daarbij mocht ontvangen. Veel zegen, en tot ziens!





Kerkdiensten

zondag 30 april

Sloterkerk 10.00 uur ds. L. Rasser

zondag 7 mei

De Opgang 10.00 uur ds. C. Hoogerwerf

zondag 7 mei, Cantatedienst Sloterkerk

Sloterkerk 16.00 uur mw. drs. H. Akkerman-de Haan

zondag 14 mei, Moederdag

Sloterkerk 10.00 uur mw. ds. J. van der Velden HA

donderdag 18 mei, Hemelvaartsdag samen met de Regenbooggemeente

De Ark 10.00 uur ds. G. van Manen, met medewerking van gemeenteleden van beide wijkgemeenten.

zondag 21 mei

De Opgang 10.00 uur ds. R.J. Bakker

zondag 28 mei, 1e Pinksterdag

Sloterkerk 10.00 uur ds. R.J. Bakker

zondag 28 mei, 1e Pinksterdag

De Opgang 10.00 uur ds. N. van Voornveld

Zondag 4 juni

Sloterkerk 10.00 uur ds. C. Verkerk



Agenda

april

zo	23 april	15 uur	Matinee concert	Sloterkerk
ma	24 april	19 - 21 uur	Vergadering Wijkkerkenraad	De Opgang

mei

zo	7 mei	16 - 17 uur	Cantatedienst	Sloterkerk
wo	10 mei	10 - 12 uur	Werkgroep themadiensten, Vrede waar geen vrede is	De Opgang
wo	10 mei	18.00 uur	Gemeentemaaltijd	De Opgang
zo	14 mei	15.00 uur	Matinee concert	Sloterkerk
wo	31 mei	10 - 12 uur	Werkgroep themadiensten, Vrede waar geen vrede is	De Opgang

juni

wo	21 juni	10 - 12 uur	Werkgroep themadiensten, Vrede waar geen vrede is	De Opgang
za	24 juni	17 - 18 uur	Evensong	Sloterkerk



Elke week

donderdag	10.00 - 11.30 uur	koffie-ochtend (info Jan & Fanny IJsbrandy)	Sloterkerk
donderdag	10.00 - 12.00 uur	koffie-ochtend	De Opgang
vrijdag	16.30 - 17.30 uur	stiltemoment, van 17.00 - 17.15 orgelpunt5	Sloterkerk

Verschijningsdata en inleveren kopij

nummer	inleveren kopij	verschijnt vóór
juni	07 mei 2023	27 mei 2023

Terugblik op Palmpasen en de Stille Week

door Wilma Bontekoe



Op zondag 2 april was het Palmpasen. Tijdens de kindernevendienst hebben de kinderen Palmpaasstokken versierd en na de dienst kwamen ze deze in de kerk laten zien. Ook werd er die dag afscheid genomen van Suzanna van Leerdam en Julia Maasbommel omdat zij de Kinderkerk gaan verlaten.



Het Ouderen Paasfeest werd gevierd op donderdag 6 april in De Opgang. Er was een redelijk grote groep oudere gemeenteleden aanwezig. De bijeenkomst begon met een kopje koffie of thee met een lekker stuk taart erbij, dat viel bij iedereen wel in de smaak. Daarna verplaatsten we ons naar de kerkzaal waar de stoelen in een cirkel om de tafel heen

stonden. Er werd gebeden, gezongen en geluisterd naar de preek van ds. Martijn van Leerdam. We eindigden met het "Ere zij God". Na afloop van de dienst was er in de koffieruimte gelegenheid om te genieten van een hapje en een drankje. Al met al was het een fijne bijeenkomst en met een zakje paaseitjes en een mooi geel plantje ging iedereen weer tevreden huiswaarts.



Bij de Paaswake, op Stille Zaterdag, werden verhalen van hoop en opstanding verteld door aanwezigen in de kerk



Verder was er later in de dienst gelegenheid voor een doopgedachtenis.



Terugblik op activiteiten

Terugblik op Matinee concert Sloterkerk

Op zondagmiddag 26 maart vonden 130 mensen de weg naar de Sloterkerk voor een matineeconcert van het Lelikoor.



Paasontbijt, terugblik

Op eerste paasdag 9 april jl. was er voorafgaand aan de Paasdienst weer een Paasontbijt, met 15 gemeenteleden hebben we genoten van een heerlijk gezamenlijk ontbijt dat door Carina en Jan Hoffenaar in alle vroegte was voorbereid. Gezellig om met zoveel mensen te genieten van een feestelijk ontbijt met allerlei lekkernijen. Bedankt Jan en Carina!



Agenda uitgelicht

Cantatedienst

Op 7 mei 2023 wordt in de Sloterkerk, een cantatedienst gehouden van 16 - 17 uur. In deze dienst brengen de organist/klavecijnist David Schlaffke, de bas Michiel Meijer, ensemble 't Kabinet en vocaalensemble Het Andere Kwartet de cantate ' Der Friede sei mit dir, BWV 158 ' van J.S. Bach ten gehore. De liturg is Hilda Akkerman-de Haan. Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd ter dekking van de kosten. U bent van harte welkom!

Datum: 7 mei

Tijd: 16 uur

Plaats: Sloterkerk

Gemeentemaaltijd

Op woensdag 10 mei is er in De Opgang weer een gemeentemaaltijd. Wilt u zich en een eventuele introduc e wel even van tevoren opgeven? Er is plaats aan tafel voor ongeveer 40 personen.

Datum: woensdag 10 mei

tijd: 18.00 - 20.00 uur

plaats: De Opgang, Tussen Meer 68

opgave: bij G e Hoogeveen (020-3378678 of h.h.hoogeveen@telfortglasvezel.nl)

kosten:   7,- voor de maaltijd en   1,- per glas wijn





Matineeconcert Sloterkerk

Op zondagmiddag 14 mei biedt de Stichting Vrienden van de Sloterkerk om 15 uur in de Sloterkerk, Osdorperweg 28 te Amsterdam een podium voor jong aanstormend talent. Studenten uit o.a. de fluitklassen van het Conservatorium van Amsterdam zullen een afwisselend programma spelen: van Romantisch repertoire tot hedendaagse composities. Virtuoziteit en speelvreugde is gegarandeerd!

Het geheel staat onder leiding van de aan het Koninklijk Concertgebouw-orkest verbonden fluitiste Mariya Semotyuk.

Datum: 14 mei

Tijd: 15.00 uur

Plaats: Sloterkerk

Info: www.sloterkerk.nl.

Aanmelden: www.sloterkerk.nl

Prijs € 12,-, (kinderen gratis)

Spelletjes- en bingomiddag

Op woensdag 24 mei is er weer een spelletjes- en bingomiddag. Wij spelen het eerste uur Bingo. Elke deelnemer neemt iets mee van huis wat als prijs dient. Dus niet iets kopen! De overige tijd spelen we gezelschapsspelen.

Datum: woensdag 24 mei (de volgende is op woensdag 21 juni)

Tijd: 14.00 – 16.00 uur

Plaats: De Opgang, Tussen Meer 68

Opgave: bij Marjolein Klijzing (020-7707660 of mar.klijzing@gmail.com)

Kosten: € 3,- (om kosten te dekken)

Choral Evensong in de Sloterkerk

Op zaterdag 24 juni 2023 vindt in de Sloterkerk, Osdorperweg 28, Amsterdam van 17.00-18.00 uur een choral evensong plaats. Het Sloten Evensong Choir zingt onder leiding van Nancy Latour liederen van o.a. Purcell, Ayleward, Wesley, Blow, Somervell en Malotte. De liturg is Hilda Akkerman-de Haan. De toegang is gratis. Van harte welkom! Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de plaatselijke restaurants.

Datum: zaterdag 24 juni

Tijd 17.00 - 18.00 uur

Plaats: Sloterkerk

Info : via Joke Baars,
email: jbaars57.jbgmail.com



Collectes



Kijkt u thuis naar de online kerkdienst dan kunt u voor de collectes gebruik maken van het volgende bankrekening-

nummer NL18 INGB 0000 3783 84 t.n.v. Prot. Gemeente inzake Osdorp-Sloten. U kunt aangeven hoe uw gave verdeeld moet worden. Geeft u niets aan dan wordt uw gave in overleg tussen Diaconie en Kerkrentmeesters verdeeld. U kunt ook gebruik maken van Givt voor uw gave.

Bedankjes

Hartelijk dank voor de bloemen die wij mochten ontvangen .

Wij keken er van op , en hebben genoten van het boeket.

Pieter en Ria Maasbommel

Heel hartelijk bedankt voor het mooie boeket bloemen dat wij uit handen van Elly de Boer van de Gemeente mochten ontvangen ter gelegenheid van onze verjaardagen in maart.

We zijn blij dat er, ondanks dat we door omstandigheden niet zo vaak meer in de kerk kunnen komen, aan ons wordt gedacht.

Met vriendelijke groet,

Rie en Ferry Nonneman

Kostersechtbaar

Het zit Tineke en Rinze Meetsma niet mee. Enige tijd geleden ontstonden bij Rinze hartproblemen waardoor hij een poosje in het ziekenhuis moest verblijven, gelukkig is hij ondertussen alweer aan de beterende hand, maar nu is Tineke vlak voor Pasen gevallen en heeft een lelijke breuk in haar bovenarm opgelopen. Voorlopig zal zij rust moeten houden en worden de koster activiteiten opgevuld door vrijwilligers. Namens de kerkenraad wensen we Tineke en Rinze heel veel sterkte en een goed herstel toe.

Margu rite Welsink



Contact Osdorp - Sloten

Kerkgebouwen:

De Opgang, Tussen Meer 68, 6191906
Sloterkerk, Osdorperweg 28, 6152110
www.osdorpsloten.nl



Koster De Opgang: Fam. Meetsma-Wijma, 6191906,
rmeetsma@osdorpsloten.nl

Predikant: Vacant

Pastorale vervanging: Mw. M.H. Veenstra, 6196299

Scriba: Mw. E.W. Dam-Oudt, 6692574,
scribaat@osdorpsloten.nl

Kerkrentmeesters: Penningmeester Dhr. R.J. Krenten, 6195615

Diaconie:

Secretariaat: diaconie@osdorpsloten.nl
Penningmeester: Dhr. F.J. Kempers, 6597980
Diaconaal Opbouwwerker Osdorp-Sloten: Herman Bouma, 06 34487321, h.bouma@diaconie.org



Ledenadministratie: Mw. E.W. Dam-Oudt, 6692574, leden@osdorpsloten.nl (nieuw e-mail adres)

Huwelijk- en Uitvaartdiensten in de Sloterkerk: Mw. G. van den Abeele, 6154260

Autodienst: De Opgang: Fam Maasbommel, na 17.00 uur, 06-25383950 (nieuw telefoonnummer!)

Wijk diaconie: NL98INGB0004627290 t.n.v. Prot. Diaconie Amsterdam, wijk Osdorp-Sloten

Wijkgemeente Osdorp-Sloten: NL18INGB0000378384 t.n.v. Prot. Gemeente inzake Osdorp-Sloten

Kerkrentmeesters De Opgang: NL96INGB0004706963 t.n.v. Prot. Gemeente inzake De Opgang

Kerkrentmeesters Sloterkerk: NL22INGB0004783858 t.n.v. Prot. Gemeente, inzake Sloterkerk

Prot. diaconie Amsterdam, wijk Osdorp/Sloten, spec. tbv de Voedselbank NL46INGB0004626868

Abonnementen administratie Kerkblad: Mw. E.W. Dam-Oudt, 6692574
administratie.koerier@osdorpsloten.nl

Betaling graag d.m.v. overschrijving in **januari** op NL35INGB0004777222 t.n.v. De Koerier Prot.
Contactblad Osdorp-Sloten. Kosten: €20.- per jaar.

Website: www.osdorpsloten.nl

Uiterste inleverdatum kopij juni nummer zondag 7 mei, 22.00 uur. Mailen naar:
redactie.koerier@osdorpsloten.nl

THUIS GELOVEN

Pinksteren

Tekst en illustraties: Marjet de Jong

Pinksterwind

Het is een vrij onopvallend geloofsfeest. Als je mensen ernaar vraagt, herinneren ze zich misschien (na diep nadenken) vlammen op het hoofd van de leerlingen, iets wat ergens na Pasen gebeurt. Toch is Pinksteren een van de meer begrijpelijke feesten. Het feest van de Geest staat dicht bij ons gevoel, want vertegenwoordigt Pinksteren eigenlijk niet de emotie van Pasen? De blijdschap over de verrijzenis daalt neer na vijftig dagen. Zeven maal zeven dagen duurt het voordat de verbijstering over het lege graf verandert in enthousiasme over de ongebroken belofte van Jezus dat Hij present is en blijft. Met Pinksteren dringt de overwinning van het leven tot de leerlingen door. Staan we daar niet extra voor open na de onafzienbare pauze van de lockdown?

Pinksteren is ...

Alsof de vogels je toe komen fluiten:

de zon schijnt, de wind waait, kom toch naar buiten!

Blijf niet op slot, hartje lente, niet binnen.

Pinksteren: God gaat iets nieuws beginnen.

Zijn Geest waait, als ooit toen we werden geschapen,

over het duister van mensen die slapen,

aan banden gelegd door ongrijpbare machten

en ook door hun eigen bedrukte gedachten.

Daar komt Hij waaien en vlammen en stormen

om ons naar hart en ziel óm te vormen,

de blik af te wenden van het voorbijge graf.

Kom en geloof, rol de steen van je af,

de tijd van bevrijding, de Geest breekt aan,

kom, naar buiten, we zullen elkaar verstaan.



Doen

Maak dit jaar thuis werk van Pinksteren door zelfvertrouwen en blijdschap centraal te stellen. Vertel hoe de leerlingen van Jezus wekenlang in de rouw zijn en hoe op de vijftigste dag een kracht over hen komt, een Helper in hun binnenste. De somberheid wordt weggeblazen, het geloof in Jezus staat als een zeil dat richting en vaart geeft.

- Met grote kinderen/volwassenen: laat alle gezinsleden in een paar woorden iets opschrijven over de richting waarin ze willen gaan. Iets waar ze hun levensboot op willen richten. Praat erover. Wat vind je belangrijk, een goede richting, een duidelijke haven, een veilige route, hulp aan boord? Wanneer heb je de wind in de zeilen?

- Met kleine kinderen kun je bootjes maken en laten dobberen. Dit kunnen eenvoudige papieren bootjes zijn of walnootdoppen. Kijk wat er gebeurt. Blaas. Voorzie sommige van een papieren zeiltje. Maakt het verschil? Veel Pinksterplezier!

