

De Koerier 2.0

Wijkgemeente Osdorp-Sloten



9 april Paasdienst in beide kerken
16 april Afscheidsdienst ds. Martijn van
Leerdam





Van de redactie...

door Wilma Bontekoe-Nonneman, hoofdredactie

Soms gaat de tijd snel en is het voor je het weet alweer tijd voor een nieuwe Koerier 2.0.



Op 5 februrari jl. werd er in De Opgang afscheid genomen van ons redactielid Anouk van Iperen. Anouk heeft, als jong redactielid, geholpen met stukjes te plaatsen vanuit haar vrijwilligerswerk bij de kinderkerk, en later vanuit de Westside Teens. Het was fijn iemand te hebben die aan de gemeente liet weten wat er speelt bij de jeugd. De laatste tijd is dit niet meer gebeurt vanwege drukke studie werkzaamheden en een druk sociaal leven zoals dat hoort bij jongeren. De redactie hoopt dat Anouk, of andere Jongerenwerkers die met jonge kinderen en tieners werken in nieuw-west en onze gemeente in het bijzonder de weg zullen blijven vinden om info over activiteiten van de jeugd door te geven aan de redactie van De Koerier 2.0. Wij kunnen als redactie niet zelf alle activiteiten achterhalen. Anouk, namens de redactie, bedankt voor wat je de afgelopen jaren voor De Koerier 2.0 hebt gedaan.

We zitten nu volop in de lijdenstijd en kijken uit naar het paasfeest. In deze editie vind u alle verschillende paasdiensten van palm-pasen, ouderen paasdienst en de diensten in de stille week op pagina 6 bij elkaar.

Persoonlijk kijk ik uit naar eind maart wanneer onze zoon, noodgedwongen, een poosje terugkomt naar Nederland met zijn vriendin. April zal een drukke maar fijne maand worden met hen in ons midden.

De redactie wenst iedereen gezegende Paasdagen toe.

Inhoudsopgave

Jaargang 7, nr 2, april - Pasen 2023

2. Van de redactie
3. Uit de Pastorie
6. Kerkdiensten in de Goede week
7. Vrede waar geen vrede is
8. Kerkdiensten
9. Agenda, verschijningsdata De Koerier 2.0
10. Kerkdienst 5 maart 2023
11. Tekst voor onderweg
12. Agenda uitgelicht
14. Collectes, bedankjes, huwelijk Gema en Marcel Jacobs
15. Kerkgegevens
16. Als kerk je voetafdruk compenseren

LET OP: I.V.M. HET AFSCHIED VAN DS. MARTIJN VAN LEERDAM IS ER OP ZONDAG 16 APRIL GEEN KERKDIENTST OM 10 UUR. DE AFSCHIEDSDIENTST VINDT PLAATS OM 14.30 IN DE OPGANG.

Redactie De Koerier 2.0:

Margu rite Welsink, redactie
Wilma Bontekoe-Nonneman, eindredactie
Tel: 020-6692110
e-mail: redactie.koerier@osdorpsloten.nl



Uitgave van Kerkmagazin, door de Zalige Zalm, Deventer.

kop foto:  Jenny Solomon | Dreamstime Stock Photos



Osdorp-Sloten

Protestantse wijkgemeente in Osdorp en Sloten

Uit de pastorie Pasen 2023

door ds. Martijn van Leerdam

Het is bijna Pasen. In het kerkleven is dat een hoogtepunt, maar voor mij persoonlijk is dat dit jaar niet het geval. Afscheid nemen valt mij zwaar, en rond deze Paasdagen is daar geen weg omheen. Toch maken we ons samen op voor de feestdagen. Want hoe je persoonlijke omstandigheden ook zijn, Pasen is een feest dat moet worden gevierd.

In een tijd van afscheid nemen is het verleidelijk om veel terug te kijken. We hebben immers nogal wat meegemaakt met elkaar. Het is goed om hoop en plezier te putten uit het verleden. Persoonlijk kijk ik op heel wat dankbare momenten terug.

Tegelijkertijd is het van belang om ook vooruit te blijven zien. Want weemoed of niet, er is meer dan alleen geschiedenis. Juist nu de kerken klein en kwetsbaar geworden zijn, komt het op de toekomst aan.

Zo zit onze wijkgemeente vol met plannen en ideeën voor de tijd die komt. In het onlangs vastgestelde beleidsplan wordt daar meer over vermeld. Het gaat bijvoorbeeld om een uitbouw bij de Opgang, met het doel om het diaconale werk in onze wijk sterk uit te breiden. Ook wordt er hard nagedacht over een pioniersplek in de Sloterkerk, en verduurzaming van de Sloterkerk.

Ongetwijfeld zullen niet alle ideeën en plannen worden gerealiseerd. Hoewel we leven in het tijdperk van de maakbaarheid, is het menselijke planningsvermogen beperkt. Dat kun je zien op het kleinste niveau van je eigen gedrag. Hoe moeilijk is het om een hardnekkige gewoonte te veranderen? Het is ook zichtbaar op het allerhoogste niveau van de wereldwijde geopolitiek. Hoewel de wereldeconomie groter is dan ooit, lukt het maar niet om de inflatie te beteugelen. En wat veel erger is, ook oude en nieuwe conflicten duren alsmaar voort. Of het nu om Oekraïne of om Israël gaat.

**Wat zijn wij voor
gelovigen als wij ons
niet steeds opnieuw
laten bezielen door de
hoop?**

Ook de maakbaarheid van de kerk is beperkt. Daar kunnen we beter eerlijk over zijn. De krimp van de kerk is op het oog nog lang niet voorbij. Maar wat zegt het over ons als we ons daarbij moedeloos zouden neerleggen? Wat zijn wij voor gelovigen als wij ons niet steeds opnieuw laten bezielen door de hoop?

Wat dat betreft heb ik geen zorgen over de toekomst van onze wijkgemeente. Naast alle organisatorische perikelen en zorgen over wat er komt, heb ik namelijk heel veel persoonlijke inzet gezien. Heel veel persoon-



lijke toewijding, en heel veel persoonlijk geloof. Dat is nu typisch protestants: dat je je heil niet verwacht van de grote instituten en machten om je heen, maar je richt op je persoonlijke verhouding tot God, en je vanuit die motivatie inspant voor de kerk en de buurt.

Dat de Paasdagen een opmaat mogen zijn van wat er komt, voor de gemeente en voor ons allemaal.

Uit de gemeente

Sjaak de Boer heeft in februari een lelijk auto-ongeluk gehad. Hij lag een tijdlang in het ziekenhuis, en ook nog enkele dagen in een revalidatiecentrum. Maar hij kon daarna gelukkig snel weer naar huis. Hij was erg blij met alle kaartjes, chocolaatjes en ballonnen die hij kreeg van de mensen om hem heen, waaronder een aantal mensen uit de kerk. We wensen Sjaak veel sterkte toe bij zijn nadere herstel, in het vertrouwen dat hij gauw weer helemaal de oude is.

Jan de Vries verblijft sinds geruime tijd in Hof van Sloten, om te revalideren van zijn herseninfarct. Het is een hard gelag. Hoewel zijn spraak langzaam maar zeker verbetert en hij zich in een rolstoel weer een beetje kan verplaatsen, wordt het niet meer zoals het was. We wensen hem veel sterkte toe en moed, in deze pittige tijd.

Annie Mudde verbleef onlangs een tijdlang in het ziekenhuis, omdat ze haar heup gebroken had. Naar het zich laat aanzien heeft de daarop volgende operatie het gehoopte resultaat gehad. Wanneer u dit leest is ze naar verwachting aan het aansterken in een revalidatiecentrum. We wensen haar daarbij veel doorzettingsvermogen toe.

Ria van de Vosse is onlangs verhuisd naar Wendakker 24, 8181 RM Heerde. Ze is daar niet ver vandaan opgegroeid, en verblijft daar in een gloednieuw zorgcentrum in de nabijheid van een oude vriendin. Toen ze in 2018 kwam aanwaaien in de Opgang, was ze al snel niet meer weg te denken. Nu moeten we haar weer laten gaan. Het zal haar goed doen om nog eens wat te horen uit onze kerk, dus een kaartje of een andere attentie is van harte aanbevolen. We wensen haar vanaf deze plek veel sterkte toe.



Het nieuwe beleidsplan

Eind januari en begin februari spraken we na afloop van de kerkdiensten over het nieuwe beleidsplan van onze wijkgemeente. Intussen is het beleidsplan door de wijkkerkenraad vastgesteld. In de laatste versie zijn nog enkele kleine zaken aangepast, zoals de formulering over het pastoraat en de afwikkeling van de gemeentegesprekken zelf.

Het nieuwe beleidsplan is geldig van 2023 tot 2026, en is daarmee een blauwdruk van de gewenste veranderingen in onze wijkgemeente. Wellicht kan daar ook in het naderende beroepingswerk voordeel mee worden gedaan.

Als rechtgeaarde protestanten hoef ik u er natuurlijk niet aan te herinneren dat wij allemaal ambtsdragers zijn, en daarom ook elk een eigen verantwoordelijkheid hebben in het bijdragen aan het leven van de kerk. In de kerk is er niet zoiets als te jong, te oud, te weinig ervaring of te weinig energie. Komt Jezus niet juist naar de meest kwetsbare mensen toe?

Het definitief vastgestelde nieuwe beleidsplan is te downloaden van onze website, www.osdorpsloten.nl. Op aanvraag is het ook in te zien bij de koster van de Opgang en de scribe van de wijkkerkenraad. In één van de recente E-koeriers hebben we tevens een link gezet.

Gespreksgroepen en andere dominee-zaken

Hoe nu verder met onze kring? Als dominee was ik de afgelopen jaren betrokken bij een aantal mooie gespreksgroepen, die stevast de diepte met elkaar in gingen, en niet zelden zochten naar nieuwe wegen in bijbel en geloof. Vandaar dat ik deze vraag de afgelopen tijd regelmatig heb gehad.

Zonder dominee annex gespreksleider is dat natuurlijk even anders dan gewoon. Op het moment dat ik dit schrijf, kan ik nog niet antwoorden op de vraag naar een tijdelijke opvolger. Wel treft de kerkenraad al voorbereidingen voor het beroepingswerk, om op zoek te gaan naar een nieuwe dominee.



Daarnaast zal er een tijdelijke opvolger komen, die in elk geval zorg zal dragen voor het (crisis)pastoraat. Mogelijk zal hij of zij ook andere taken krijgen, zoals het leiden van de gespreksgroepen. Mogelijk is daar zelfs al meer over bekend wanneer u dit leest. Dan zal de informatie daarover u bereiken via de E-koerier en de mededelingen bij de kerkdiensten.

Met vragen kunt u uiteraard ook terecht bij de scribe van de kerkenraad. Haar contactgegevens vindt u in de contactlijst van dit blad.

Kerkdiensten in de Goede Week

Op zondag 2 april (Palmzondag) begint de Goede Week. Traditioneel maken de kinderen dan Palmpaasstokken in de kerk, en laten ze die na afloop aan de kerkgangers zien.

Op donderdag 6 april (Witte Donderdag) zijn er twee diensten in De Opgang.

Om 14:00 is er een ouderenviering, met een paasborrel na afloop. De organisatie stelt het op prijs als u zich daar van tevoren voor aanmeldt. Dat kan via de koster, Rinze Meetsma, wiens contactgegevens u op de contactpagina van dit blad vindt.

Op Witte Donderdag is er ook een avonddienst om 19:30, die tevens in De Opgang plaatsvindt. Dit is een gezamenlijke dienst met de Regenbooggemeente. Voorgangers zijn ds. Martijn van Leerdam en ds. Gerben van Manen.

Op vrijdag 7 april (Goede Vrijdag) is er een avonddienst in De Sloterkerk, die om 19:30 begint. Voorganger is ds. Martijn van Leerdam.

Op zaterdag 8 april (Stille Zaterdag) is er om 21:00 een Paaswake in De Opgang. Voorgangers zijn ds. Gerben van Manen, ds. Martijn van Leerdam en Henno Smit. Dit is wederom een gezamenlijke dienst met de Regenbooggemeente. De Cantorij verleent haar medewerking aan deze dienst.

Op Paasmorgen, tenslotte, is er in elk van onze beide kerkgebouwen dienst.

In De Sloterkerk wordt er dienst gedaan door ds. Martijn van Leerdam.

In De Opgang gaat mw. dr. J.G. Mooij voor. De Cantorij verleent haar medewerking aan deze dienst.



Vrede waar geen vrede is

door Nel Gallouh

De kerst is weer voorbij. We hebben gezongen over vrede op aarde in in mensen een welbehagen. Het duurt niet lang of Jozef en Maria krijgen bezoek van een engel maar dit keer met een waarschuwingsbericht om te vluchten naar Egypte. Jezus wordt vluchteling en zal net als veel mensen een zwervend bestaan leiden op de vlucht voor de dood. De oorlogen gaan verder en de vrede is ver te zoeken. Hoezo verheug u; een vredeskind is u geboren?

Natuurrampen blijven voorkomen, mensen worden nog steeds ziek, banen zullen verdwijnen, er blijven daklozen enz. enz. Hoe kun je vrede hebben met de wereld, hoe kun je vrede vinden in de pijn? Over wat voor soort vrede hebben we het eigenlijk? Is er vrede in het klein? Is er vrede in het groot? 'God schiep Hemel en Aarde', staat er, maar waar is dan de hel die niet geschapen lijkt te zijn, maar die we voortdurend tegenkomen? Is vrede alleen voorbehouden aan feestdagen of heilige tijd? Waar vinden wij de vrede van God, die er toch moet zijn, ook in sombere tijden? Of moet je maar wachten tot het je bij genade overkomt misschien, ooit eens bij wijze van uitzondering?

Zoveel vragen!! Met de werkgroep Thema-diensten en, als gastmentor, dominee Gerben van Manen van De Regenboog-gemeente, gaan we in zeven bijeenkomsten op weg, al lezend, uitkijkend, luisterend, spelend, zingend, kleurend en gedichten voordragend. Wat we vinden en waar we uitkomen weten we niet. We staan open voor alles wat we tegenkomen of met ons optrekt. Het is altijd weer een verrassing. Ga je met ons mee opzoek naar vrede waar

geen lijkt te zijn? We doen een spel met Bijbel- en liedteksten over het woord 'vrede'.



Op 24 september is de oecumenische vredesweekdienst. Op die dag worden de belangrijkste bevindingen van onze werkgroep meegenomen door Gerben van Manen in de dienst. Deze keer is er, in afwijking van andere jaren, geen volledig door de werkgroep georganiseerde themadienst. We beginnen 29 maart met het spel.



De bijeenkomsten zijn op de woensdagen: 29 maart, 19 april, 10 mei, 31 mei, 21 juni en 9 september van 10.00-12.00 uur in De Opgang.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht bij Nel Gallouh, 06-15436693 of ngallouh@msn.com

Kerkdiensten

zondag 26 maart, Veertigdagentijd

Sloterkerk 10.00 uur mw. drs. T. de vries-Meijer, Prop.

zondag 2 april, Palmпасen, kinderen versieren palmpaastakken o.l.v. fam Maasbommel

De Opgang 10.00 uur ds. M. van Leerdam

donderdag 6 april, Witte Donderdag, Ouderenviering

De Opgang 14.00 uur ds. M. van Leerdam HA

donderdag 6 april, Witte Donderdag

De Opgang 19.30 uur ds. M. van Leerdam en ds. G. van Manen HA

vrijdag 7 april, Goede Vrijdag

Sloterkerk 19.30 uur ds. M. van Leerdam HA

zaterdag 8 april, Stille Zaterdag, samen met de Regenbooggemeente, lichtjestocht

De Opgang 21.00 uur ds. G. van Manen, ds. M. van Leerdam en Henno Smit
m.m.v. Cantorij

zondag 9 april, 1e Paasdag, Paasontbijt om 8.30 uur

De Opgang 10.00 uur mw. dr. J.G. Mooi m.m.v. Cantorij

zondag 9 april, 1e Paasdag

Sloterkerk 10.00 uur ds. M. van Leerdam

zondag 16 april, Afscheidsdienst ds. Martijn van Leerdam

De Opgang **14.30 uur** ds. M. van Leerdam, ds. G. van Manen en/of ds. N. van Voornveld
m.m.v. Cantorij

zondag 23 april

Sloterkerk 10.00 uur ds. P.M. Boomsma

zondag 30 april

Sloterkerk 10.00 uur ds. L. Rasser



Agenda

maart

wo	22 maart	19 - 22 uur	Filmavond	De Opgang
zo	26 maart	15 uur	Matinee concert	Sloterkerk
ma	27 maart	19 - 21 uur	Vergadering wijkkerkenraad	De Opgang
wo	29 maart	10 - 12 uur	Werkgroep themadiensten Vrede waar geen vrede is	De Opgang

april

ma	3 april	20.00 uur	Afrikaanse theologen, Wilken Veen	De Opgang
za	8 april		Lichtjestocht, meer info t.z.t. via E-Koerier	
zo	9 april	8.30 uur	Paasontbijt, vooraf opgeven zie pagina 12	De Opgang
wo	12 april	10.15-11.45 uur	Preekvoorbereidingsgroep	De Opgang
wo	12 april	14-16 uur	Vergadering Bezoekteam	De Opgang
do	13 april	19 - 21 uur	Bijbelkring Jongere Ouderen	De Opgang
zo	16 april	14.30 uur	Afscheidsdienst ds. Martijn van Leerdam	De Opgang
wo	19 april	10 - 12 uur	Werkgroep themadiensten, Vrede waar geen vrede is	De Opgang
wo	19 april	14 - 16 uur	Spelletjes- en bingomiddag	De Opgang
zo	23 april	15 uur	Matinee concert	Sloterkerk
ma	24 april	19 - 21 uur	Vergadering Wijkkerkenraad	De Opgang

mei

zo	7 mei	16 - 17 uur	Cantatedienst	Sloterkerk
wo	10 mei	10 - 12 uur	Werkgroep themadiensten, Vrede waar geen vrede is	De Opgang
wo	10 mei	18.00 uur	Gemeentemaaltijd	De Opgang
wo	31 mei	10 - 12 uur	Werkgroep themadiensten, Vrede waar geen vrede is	De Opgang



Elke week

donderdag	10 - 11.30 uur	koffie-ochtend (info Jan & Fanny IJsbrandy)	Sloterkerk
donderdag	10 - 12.00 uur	koffie-ochtend	De Opgang
vrijdag	16.30 - 17.30 uur	stiltemoment, van 17.00 - 17.15 orgelpunt5	Sloterkerk

Verschijningsdata en inleveren kopij

nummer	inleveren kopij	verschijnt vóór
mei	09 april 2023	29 april 2023
juni	07 mei 2023	27 mei 2023

Kerkdienst 5 maart 2023

door Wilma Bontekoe

Op zondag 5 maart stond er een zangdienst gepland, maar door ziekte van meerdere leden van muziekgroep Nieuw-west was het programma enigszins aangepast. Lucas Boer speelde op de accordeon en Anne van Manen speelde op de viool. Nico Brouwer bespeelde de vleugel. Hoewel de groep kleiner was dan verwacht was het fijn om van de muziek te genieten.



Tijdens deze dienst werd ook Liesbeth Blok bedankt voor haar werk als preekbeurt-regelaar, vele jaren heeft zij ervoor gezorgd dat er elke week een predikant voorging in onze kerkdiensten. Zij heeft deze belangrijke taak nu overgedragen aan Hans Holtkamp die, door het onverwachte vertrek van ds. Martijn van Leerdam, meteen voor een grote uitdaging kwam te staan. Maar gelukkig lijkt het erop dat voor het komende jaar alle diensten zijn opgevuld. Een knappe prestatie van Hans die meteen in het diepe werd gegooid!



A person is walking away from the viewer on a wide, sandy beach. A long, straight line of footprints leads from the foreground towards the person, suggesting they have just walked this path. The beach is bordered by gentle waves on the right and a hazy, mountainous landscape in the background. The overall atmosphere is serene and contemplative.

Nu het leven is verschenen
en het licht is opgegaan,
rest ons nog met open ogen
in zijn voetspoor voort te gaan.

*Uit: Voor onderweg, 101 schriftliederen
Tekst: Henk Jongerius en Jan Raas*

Agenda uitgelicht

Matinee concert Sloterkerk

Op zondagmiddag 26 maart treedt om 15 uur in de Sloterkerk het Lelikoor op. Aansluitend aan de sfeer van de passietijd zal dit koor induiken in het prachtige a-capella repertoire van de renaissance tot heden. Zo staan er werken van Gesualdo, Poulenc en James Mac Millan op het programma. Dit koor staat onder leiding van de dirigent JanJoost van Elburg.

Datum: 26 maart

Tijd: 15 uur

Plaats: Sloterkerk

Info en aanmelden: www.sloterkerk.nl.

Prijs: € 12 (kinderen gratis)



Matinee concert Sloterkerk

Op zondagmiddag 23 april is er om 15 uur in de Sloterkerk, een optreden van een sprankelend duo met als instrumenten de fluit en de vleugel. De fluitiste is Annemieke Hereijgers en de pianist Ernst-Paul Fuchs. Zij spelen C. Franck, R. Schumann, A. Dvorák en FX Mozart.

Datum: 23 april

Tijd: 15 uur

Plaats: Sloterkerk

Info en aanmelden: www.sloterkerk.nl.

Prijs € 12 (kinderen gratis)



Paasontbijt

Op Eerste Paasdag, zondag 9 april, is er in De Opgang, voorafgaande aan de eredienst, een Paasontbijt. Tijdens het eten aan mooi gedekte tafels bereiden wij ons gezamenlijk voor op de feestelijke eredienst. De maaltijd begint om 8.30 uur. Dit is een kwartier eerder dan in voorgaande jaren omdat zo leden van de Cantorij ook kunnen mee-eten voordat ze gaan oefenen voor hun bijdrage aan de kerkdienst.

Als u wilt komen, wilt u zich dan, in verband met de inkopen, van tevoren opgeven bij de familie Hoffenaar (tel. 06-11628803 of e-mail: Hoffenaar@hetnet.nl)

Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Datum: 9 april

Tijd: 8.30 uur

Plaats: De Opgang

Cantatedienst

Op 7 mei 2023 wordt in de Sloterkerk, een cantatedienst gehouden van 16 - 17 uur. In deze dienst brengen de organist/klavecijnist David Schlaffke, de bas Michiel Meijer, ensemble 't Kabinet en vocaalensemble Het Andere Kwartet de cantate ' Der Friede sei mit dir, BWV 158 ' van J.S. Bach ten gehore. De liturg is Hilda Akkerman-de Haan. Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd ter dekking van de kosten. U bent van harte welkom!

Datum: 7 mei

Tijd: 16 uur

Plaats: Sloterkerk



Drie avonden over Afrikaanse theologen, o.l.v. Wilken Veen

Toen mijn vriend Marcel Poorthuis en ik bezig waren met het samenstellen van ons dikke boek over de Moderne Theologen, wisten we zeker dat het niet alleen op Europa gericht moest zijn. Per slot van rekening wonen er aanmerkelijk meer christenen in Afrika dan in Europa. Maar voor ons gold wat voor de meeste witte theologen geldt, namelijk dat we helemaal geen Afrikaanse theologen kenden. Daarom ben ik, toen ik in januari 2020 voor een conferentie over Bonhoeffer in Zuid-Afrika was, contacten gaan leggen met Afrikaanse theologen om met hen te komen tot een vijftal theologen uit zwart Afrika. Het werden uiteindelijk twee theologen uit Ghana, één uit Oeganda, één uit Kenia en één uit Zuid-Afrika, vier mannen en één vrouw, die ons werden genoemd als de meest invloedrijke in de recente Afrikaanse theologie. Toen ik terug kwam was er opeens corona, al mijn afspraken vielen uit en had zeeën van tijd; begon te bestuderen wat ik te pakken kon krijgen van de genoemde theologen en heb toen drie van de vijf hoofdstukken zelf geschreven. Het is steeds een korte inleiding van zo'n duizend woorden en dan een twee keer zo groot tekstfragment dat typerend is voor de bewuste theoloog. In juni 2022 verscheen ons achthonderd pagina's dikke boek over negentig hedendaagse theologen en werd tot onze eigen verrassing met vier andere boeken genomineerd voor de prijs van het beste theologische boek van het jaar. Ik was – in positieve zin – verrast van wat ik leerde over Afrikaanse theologie en zou het leuk vinden jullie daar ook iets over uit te mogen leggen.

Het boek is bij iedere gerenommeerde boekhandel te bestellen (M. Poorthuis en W. Veen red., De Moderne Theologen, uitgegeven bij Boom in Amsterdam en kost € 49,95). Niet duur voor zo'n dik boek maar toch een heel bedrag. Voor wie dat te veel vindt zal ik kopieën maken van de te bespreken hoofdstukken. Wie zich tijdig (liefst in januari) opgeeft kan die kopie in de kerk ophalen. U kunt zich bij mij per mail: (wilkenveen@hotmail.com) opgeven of bij Siska IJlst mondeling of per mail: (siska@dds.nl)

De laatste bijeenkomst is op 3 april om 20.00 uur in de Opgang.



Collectes



Kijkt u thuis naar de online kerkdienst dan kunt u voor de collectes gebruik

maken van het volgende bankrekeningnummer NL18 INGB 0000 3783 84 t.n.v. Prot. Gemeente inzake Osdorp-Sloten. U kunt aangeven hoe uw gave verdeeld moet worden. Geeft u niets aan dan wordt uw gave in overleg tussen Diaconie en Kerkrentmeesters verdeeld. U kunt ook gebruik maken van Givt voor uw gave.

Bedankjes

Heel blij en verrast zijn we met het prachtige boeket wat we mochten ontvangen. Fijn dat we, in deze donkere dagen van januari, zulke kleurrijke bloemen hebben gekregen.

Vriendelijke groet
Loek en Bertie de Bok-van de Water

Beste mensen ik wil jullie bedanken voor het medeleven met ons toen ik in het OLVG heb gelegen.

Heb daar een goede en vooral liefdevolle verzorging ontvangen en een mooi boeket bloemen.

Voel mij nog snel moe en nog niet fit en rust daarom nog veel.

Bedankt voor uw belangstelling.
Gijske en Gerard Smits



Huwelijksdienst



Afgelopen 4 februari was de trouwdienst van Gema en Marcel Jacobs.

Het was een mooie dienst in een volle Sloterkerk, waarin ook de spaanse afkomst van Gema was verwerkt. Zelfs onze dominee Martijn van Leerdam sprak meerdere malen in het spaans!

Hierbij een foto van het prille paar.
Wilma Bontekoe

Contact Osdorp - Sloten

Kerkgebouwen:

De Opgang, Tussen Meer 68, 6191906
Sloterkerk, Osdorperweg 28, 6152110
www.osdorpsloten.nl



Koster De Opgang: Fam. Meetsma-Wijma, 6191906,
rmeetsma@osdorpsloten.nl

Predikant: Ds. M. van Leerdam, 06-49988164,
dominee@osdorpsloten.nl

Pastorale vervanging: Mw. M.H. Veenstra, 6196299

Scriba: Mw. E.W. Dam-Oudt, 6692574,
scribaat@osdorpsloten.nl

Kerkrentmeesters: Penningmeester Dhr. R.J. Krenten, 6195615

Diaconie:

Secretariaat: diaconie@osdorpsloten.nl
Penningmeester: Dhr. F.J. Kempers, 6597980
Diaconaal Opbouwwerker Osdorp-Sloten: Herman Bouma, 06 34487321, h.bouma@diaconie.org

Ledenadministratie: Mw. E.W. Dam-Oudt, 6692574, leden@osdorpsloten.nl (nieuw e-mail adres)

Huwelijk- en Uitvaartdiensten in de Sloterkerk: Mw. G. van den Abeele, 6154260

Autodienst: De Opgang: Fam Maasbommel, na 17.00 uur, 06-25383950 (nieuw telefoonnummer!)

Wijk diaconie: NL98INGB0004627290 t.n.v. Prot. Diaconie Amsterdam, wijk Osdorp-Sloten

Wijkgemeente Osdorp-Sloten: NL18INGB0000378384 t.n.v. Prot. Gemeente inzake Osdorp-Sloten

Kerkrentmeesters De Opgang: NL96INGB0004706963 t.n.v. Prot. Gemeente inzake De Opgang

Kerkrentmeesters Sloterkerk: NL22INGB0004783858 t.n.v. Prot. Gemeente, inzake Sloterkerk

Prot. diaconie Amsterdam, wijk Osdorp/Sloten, spec. tbv de Voedselbank NL46INGB0004626868

Abonnementen administratie Kerkblad: Mw. E.W. Dam-Oudt, 6692574

administratie.koerier@osdorpsloten.nl.

Betaling graag d.m.v. overschrijving in **januari** op NL35INGB0004777222 t.n.v. De Koerier Prot.
Contactblad Osdorp-Sloten. Kosten: €20.- per jaar.

Website: www.osdorpsloten.nl

Uiterste inleverdatum kopij mei nummer zondag 9 april, 22.00 uur. Mailen naar:
redactie.koerier@osdorpsloten.nl



Als kerk je voetafdruk compenseren

Tekst en beeld: Dick Vos

De CO2-calculator van Climate Stewards

“Om kerken te helpen hun CO₂-uitstoot in kaart te brengen, heeft Climate Stewards een instrument ontwikkeld, 3600carbon genaamd, waarmee je online je ecologische voetafdruk kunt berekenen. Je kunt erin opnemen hoeveel leden je hebt, hoeveel vergaderingen er zijn, hoe groot je gebouw is, of er een keuken is, dat soort data. Op basis daarvan wordt dan je uitstoot berekend. De eerste uitdaging is dan om die naar beneden te brengen. Liefst elk jaar een beetje meer natuurlijk. Wat overblijft, kun je via ons compenseren.”

Bert van der Woerd is coördinator van Climate Stewards Nederland, een zelfstandig onderdeel van A Rocha, de wereldwijde beweging van christenen die vanuit hun geloof zorgen voor Gods schepping. “Om te compenseren planten we bossen aan in Afrika, die meer omvatten dan alleen bomen. De biodiversiteit moet toenemen en we willen er de lokale economie mee versterken en het onderwijs verbeteren. Het zijn aanvullende eisen die ons net iets duurder maken dan anderen die compensatiemogelijkheden bieden.”

De schepping is niet van ons, weet Van der Woerd. “Die hebben we in bruikleen en we

moeten God ermee eren. We moeten er dus bewust mee omgaan. Als wij bidden en danken voor ons dagelijks brood, moeten we ons ook afvragen hoe dat op ons bord komt. Moeten we in december per se blauwe bessen eten uit Argentinië? Kijk eens wat voor impact dit heeft op onze aarde. Climate Stewards wil christenen daarvan bewust maken en mogelijkheden bieden er iets aan te doen. Maar éérs verminderen, alleen wat overblijft compenseren. Als je alleen compenseert, wordt het een aflat.”

3600carbon is in Engeland ontwikkeld en zo'n 1200 kerken maken er daar gebruik van. Dit jaar wordt de CO₂-calculator in Nederland uitgerold onder kerken, kleine organisaties en goede doelen. Organisaties als Dorcas en Compassion Nederland maken inmiddels gebruik van de diensten van Climate Stewards om hun uitstoot intensief te monitoren.

www.climatestewards.nl/
www.360carbon.org/nl-nl

*“Compenseren mag
geen aflat worden”*