

Preek n.a.v. Psalm 29 en Matteüs 14 vs 22-33

Thema: 'Blijf kalm, Ik Ben het... wees niet bang' (ofwel 'geef mij nu je angst, je krijgt er hoop voor terug..') )

Beste mensen, gemeenteleden, luisteraars, mensen onderweg, toeristen, inwoners van Amsterdam of wijde omgeving die ingelogd hebben op deze viering in De Opgang.

**Afgelopen vrijdagavond hebben mijn vrouw en ik, samen met 200 anderen** liederen gezongen in een weiland nabij een zorgboerderij in Veessen (Overijssel). Vooraf hadden we al koffie gedronken en bijgepraat of bemoedigd. Dit was een gebeuren op initiatief van bariton Zwier van der Weerd (runt zorgboerderij) en organist Wilbert Magré. De inhoud van de liederen gaven troost en houvast in deze angstige en onzekere tijd. Waarin niet te bevatten rampen gebeuren en dreiging van een 2<sup>e</sup> coronabuitbraak grotere vormen aanneemt. Titels onder meer: (oude berijming) Ik roem in God, ik prijs 't onfeilbaar woord, Veilig in Jezus armen, 't Hijgend hert, Maar de Heer zal uitkomst geven, Nader mijn God bij U en Lichtstad met uw paarden poorten. Nostalgie maar ook vertrouwd en goed. Buiten het terrein op de dijk passanten.

**Een alpenhoornensemble bracht op initiatief van een IC verpleegkundige voor** de hoofdingang van het ziekenhuis in Deventer een bemoedigend miniconcert aan een patiënt die al weken op die IC verblijft. Het medisch team had hem met bed en al naar buiten gereden. Ontroerend. Kleinkinderen hadden een mooie poster gemaakt met het opschrift: 'hou vol opa, we houden van je!'

**In deze twee en andere gebeurtenissen kun je de vertrouwde en** bemoedigende Stem van God ervaren. En aangeraakt worden door zijn nabijheid als Koning der Koningen.

Tegelijkertijd ervaren we **ook dat het lang niet altijd meevalt om zoals ons thema zegt:** kalm te blijven/moed te houden en niet bang te zijn. 'Waar bent U God..? roepen we allemaal wel eens. Er zijn situaties waar we sprakeloos bij zijn. (zie Libanon) Bij scheidingen, een dodelijke ziekte, je zaak failliet, ontslag werknemers, zekerheden die wegvallen Schulden stapelen op en zorgen en gepieker. Muien die mensen wegzuigen. Of je leven lijkt op een droge woestijn, je bent nooit gedacht aangewezen op voedsel- en kledingbank. Soms voel je je als een visserschip, door hoge golven heen en weer gejonast tot het op de rotsen muurvast komt te zitten.,

Bidden lijkt ook al niet te helpen alleen een schreeuw in wanhoop resteert. Doffe berusting hoorde ik van een moeder met kind met autisme. Men negeert haar...ook medeleerlingen reageren afwijzend. Hoe nu verder?

**Ik wil niet voor niets vanmorgen de aanvulling van het thema**, dit signaal van God: 'geef mij nu je angst, je krijgt er hoop voor terug' in het Evangelie benadrukken.

**David wijst ons er in Psalm 29 (zittend bij de ingang van de tabernakel – verplaatsbare Tent) op dat er mensen zijn die andere goden vereren en najagen zoals de Baäls. En die zijn er veel.** (vb Animisme, Boeddhisme) Ze beloven je van alles als je hen volgt en dient. Je kunt eraan verslaafd raken. Of verblind worden. In no time hebben ze jouw leven in hun macht. Het leek allemaal zo verlokkelijk mooi...

David: De Here is God Schepper van hemel en wat **aarde en alles wat daarin is. De God van Israël. (De Heer is God en niemand meer) Vol macht en majesteit en glorie. Voor eeuwig.** Let op de poëtische, beeldrijke taal van deze David, ooit herdersjongen. Aangewezen om Gods volk te leiden!

**De Stem van God schalt in de psalm, een soort appél, een paukenslag!**

'Luister, je kunt niet om dit nieuws heen dat nu wordt omgeroepen!...!. God stijgt uit boven alle kosmisch geweld in de schepping uit, te weten de oervloed van wereldwijde wateren: oceanen, meren en rivieren, Hij noemt splijtende ceders! Rollende donder. vurige vlammen, een bevende woestijn. Libanon dat opspringt als een kalf, ook Sirjon (schild of borstbescherming) blijkt kwetsbaar, Een stem als rollende donder, Brengt veel teweeg!. Hinden werpen hun kalveren geiten baren hun jongen voortijdig **Hij, onze God zal zijn mensenkinderen sterkte, kracht en macht geven in hemel en op aarde en vrede brengen die alle verstand te boven gaat.** Als 'Majesteit' wordt Hij aanbeden en verheerlijkt. In Zijn paleis, het hof der hoven!!!

**Met bemoedigende woorden kun je mensen troosten.** Echter, 'stil zijn' met mensen die lijden geeft ook steun, meeleven. Zonder woorden, een hand toesteken of in een arm om iemands schouder laten merken dat je meeleeft tot in het diepst van je ziel. En dat je om die ander geeft, wat er ook gebeurt. Of samen luisteren naar muziek, een regel uit een lied dat je echt raakt en emotie en troost teweeg brengt. Zie liturgie vanmorgen.

**Ps 29: Deze Here God draagt deze wereld en steekt de reddende hand toe,** stelt gerust, wekt vertrouwen. (vb: Egbert bij slotje: ik durf niet. Heit aan de

overkant: spring maar, ik vang je wel op. Onze God: wandel maar verder, ik BEN bij je.... blijf kalm, houd moed, samen gaan we verder. Ik wandel met je mee, over heuvels en door dalen in je leven. en IK overbrug ravijnen van de dood.

**Net als Jacob (wat was hij ooit alleen, wat een worsteling) gaat hij door de Jabbok naar de overkant. Net als volk Israël trekken we (met de Ark v.h. Verbond! ) droogvoets door de Jordaan naar het Land van Belofte.** De nieuwe hemel en de nieuwe aarde (Openbaring 21) waarin gejubeld wordt: en de zee was niet meer en tranen zijn van de ogen gewist.

**Zo horen we opnieuw van het handelen van de Heer. In Zijn Naam handelen ook wij. breken en delen, doen wat ondenkbaar is. vb.** een reddingsteam naar Beiroet/Libanon. Noodhulp bieden. Helpen bij herstel. Zorgen liefdevol voor ouderen met dementie. Zoeken vluchtelingen in AZC's, zorgen voor een advocaat om hun rechten te waarborgen. Helpen zieken en gewonden, delen voedsel en kleding uit op straat (Hanna Wapenaar) straatklinkers Amsterdam, uniek gezelschap..

**In dit licht mogen we kerk, gemeenschap zijn hier, hier in De Opgang en Sloterkerk.** kerk onder open hemel, open veld! En wij zijn Koningskinderen, beGeestigd onderweg! Samen op weg. Pioniersprojecten: Taizé, Hebron, de Kwekerij. West Side Teens via internet. Open ook door de week. Iedereen kan binnenlopen. Deur niet gesloten. We helpen zonder aanzien des persoons. Ook geestelijk. Pastorale en diaconale zorg. Wij, het volk van God, mensen die Hem willen volgen.

**God sterkt ons vanmorgen ook weer zodat wij anderen kunnen bijstaan. Hij** zegent ons en geeft ons levenskracht, zodat wij mensen die op onze weg geplaatst worden, levens- en Geestkracht geven. Ook in deze viering. Dwars door alles heen, wat er ook gebeurt .

**NT-lezing: veel gebeurd: Johannes ter dood gebracht. Jezus naar een afgelegen** plaats waar hij alleen kon zijn. Praten met Zijn Vader, bezinning, tot jezelf komen. Taak en Opdracht als Zoon/Redder. Bidden ook voor zijn volk, mensen(kinderen) Voor jou en mij. **Maar de menigte vindt Hem, ze komen uit de steden en land aan. Met ontferming bewogen geneest hun zieken.** Wonderbare spijziging: vijf en twee wordt twaalf. Niet wegsturen of 'ja maar' zeggen...Breng in wat jij en jullie hebben, deel uit , dankzeggen en onder die zegen worden duizenden mensen gevoed en gelaafd vb. Bangladesh, Karen!  
**Daarna (bevel!) leerlingen: gaan jullie alvast maar in de boot en vertrek. Ik**

**kom maar** zeg eerst de mensen hier gedag. Hij stuurt zijn leerlingen doelbewust vooruit. Ze gaan zonder Hem, het water op. **Jezus - opnieuw alleen- de berg op, afgezonderd, om te bidden. Ook voor hen,** voor ons die samen in een scheepje op zee zitten, kwetsbaar en klein (corona). Meteen wordt dit gedeelte van de reis lastig. **Het schip raakt, ver van de oever, speelbal, in een storm. We gaan het schip in! Tegenwind, geteisterd.** Zie ons persoonlijk leven soms. Kwetsbaar, heen en weer geslingerd. Vaste wal/kust ver weg. Ploeteren, zwoegen. Speelbal van de golven, angst, verdriet. Covid.. regelgeving. Enorme uitbarsting in Libanon. Mensen omgebracht en opgelicht. beïnvloeding van anderen: 'waar is nu jouw God? En het duurt maar, duurt maar.. Ik leek genezen te zijn en toen...partner weggenomen... alles overkomt mij. Waarom? Kind gepest op school, komt huilend thuis en niet voor het eerst.

**Tegen het einde van de nacht (!) komt Jezus lopend op het meer naar de discipelen, naar ons..** Een spook! Kan niet waar zijn!. Jezus: stelt gerust: Blijf kalm. Houd moed! Ik BEN , ga door!. **Er daagt een nieuwe morgen. Ik sta telkens opnieuw op, ook voor jou, steun je en wijs je de weg.** Ik BEN..Ben er bij Geloof me, vertrouw mij. Kijk goed. Ik Ben (het)! **Petrus: herkenning is er niet direct . 'Als U het bent.. zeg me dan dat ik naar u moet komen over het water'.** Jezus: **'Kom!' Zolang Petrus Jezus in geloof in het vizier heeft, zijn belofte en** redding voor altijd, gaat het goed. Maar ziende alle op ellende, golven en wat mensen elkaar aandoen, begint hij te zinken.de natuur gaat tekeer. ' Help, ik verga! Als u het bent.. '!

**Lieve mensen vandaag, luisteraars/kijkers: Nodigen wij Jezus opnieuw in de boot....? Of gaan we met Jezus het schip in? .** Zodra Hij aan boord stapt gaat de wind liggen en wordt het water rustig. Komt er vrede. Veilig strand voor het oog. Gemeente, grijp de uitgestoken Hand van de Opgestane vanmorgen en telkens opnieuw. Zeg 'ja' tegen Hem die je leven bestuurt en leidt. Neem, nee Grijp dan Heer mijn beide handen. Laat mij u volgen en herkennen, steeds opnieuw. Heer, blijf mij! Beveel gerust je wegen... Ga met God en Hij zal met ons zijn.

**Drie tieners in Frankrijk belijden God (Fr D: Camille (13), Lauriane (13) en Simon (14).** Vreugdevolle eerste communie van drie protestantse tieners markeert een belangrijke fase in hun jonge leven. Prachtig gekleed stralen ze. Ze vertrouwen op Christus. Vb'en Regenboog is een brug van God, geslagen tussen hemel en aarde. In ons leven momenten van geluk en van verdriet. Er is zon én regen nodig om ons van kleur te laten veranderen. God doet dat en is

getrouw. Christus volgen is een eervolle opdracht die me leert anderen lief te hebben. Simon: 'ik was gevallen en was gewond. Hulpdiensten kwamen. Ik mocht herstellen. Ik wil Hem volgen, mijn leven lang. **De Koning die ons alles geeft. (vb. lifestory Gujranwala) 'Geef mij nu je angst, je krijgt er hoop, geloof en liefde voor terug'. steeds opnieuw! Amen.**