

WAAR IS GOD IN DE TIJD VAN DE CORONACRISIS?

overdenking 8 november 2020 Sloten

Lezing: Exodus 3:1-6;11-14

Johannes Evangelie 14: 25-26; Mattheus 28: 16-20

ds. W. Stoker

Waar is God in deze tijd van de Coronacrisis, zo vragen veel mensen. Geeft dat slotwoord van het Matteüsevangelie dat we gelezen hebben daarop een antwoord? (Matt. 28:16-20). Dat woord 'ik ben met jullie, alle dagen tot aan de voltooiing van de wereld.'? Jezus verschijnt na zijn Opstanding aan zijn leerlingen. Hij zegt hen dat hij nu met God 'in de hemel' regeert: 'Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde.' Hij geeft zijn volgelingen de opdracht om alle volken tot zijn leerlingen te maken door hen te dopen. Jezus eindigt met een beloftewoord: 'ik ben met jullie, alle dagen tot aan de voltooiing van de wereld.' Is dat 'ik ben met jullie' een antwoord op de vraag waar God is in de Coronacrisis? Nee, ik denk van niet. Dat 'ik ben met jullie' slaat heel concreet op de zojuist gegeven opdracht van de evangelieverkondiging. Ik ben met jullie die nu na mijn opstanding het goede nieuws mogen brengen van een leven met mij en mijn boodschap. De boodschap dat deze wereld uitloopt op Gods toekomst van vrede en recht.

Jezus woord 'Ik ben met jullie' herinnert aan wat God tot Mozes zei. Mozes kreeg de opdracht van God om het volk Israël uit de slavernij in Egypte te redden. Maar hij durfde niet zo goed naar de Farao te gaan om te vragen het volk te laten gaan. God bemoedigt hem dan en zegt: 'Ik zal bij je zijn.'

Gód woont in de hemel, wij mensen op aarde, maar in bepaalde situaties is God bij de mensen. Zo herhaalt Jezus na zijn opstanding die woorden eens tegen Mozes gezegd, maar nu gericht tot zijn leerlingen: 'Ik ben met jullie'. Dat is niet in het algemeen bedoeld maar in de situatie van jullie evangelieverkondiging.

Waar is God in deze tijd van de Coronacrisis? Ik denk dan aan wat Jezus een keer tegen zijn leerlingen zegt. Hij sprak met hen, zo vertelt het Johannes evangelie ons, over de kern van het evangelie, over het doen van daden van liefde en over Gods liefde. En dan besluit Jezus het gesprek hiermee: 'Dit alles zeg ik tegen jullie, nu ik nog bij jullie ben. *Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest, die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken ...*' (Joh. 14: 25/6). En wanneer is dat dan? Dat vertelt Johannes ons ook: dat Jezus na zijn opstanding plaats maakt voor de Geest. Dat vierden we met Pinksteren. Johannes vertelt dat Jezus na zijn Opstanding op zijn leerlingen blaast en zei: '*ontvang de Heilige Geest.*' (Joh. 20:22). Mijn antwoord op die vraag waar God is in de Coronacrisis zoek ik hier bij God als Heilige Geest.

Wat mij opvalt bij die vraag waar God is in de Coronacrisis, is dat vaak alleen over God *in het enkelvoud* wordt gesproken. En men zich zoals Job

afvraagt of God het is die ons deze crisis aandoet. We hoorden zojuist uit het Evangelie dat het christendom over God in het *meervoud* spreekt. Jezus sprak met zijn leerlingen immers over God de Vader en het doen van daden van liefde; over zichzelf dat hij nu bij de Vader in de hemel is. En hij sprak ook over de Heilige Geest die bij ons blijvend in de wereld is gekomen, nu Jezus bij de Vader is. *Het is de Geest die het werk van God en Christus voortzet in onze wereld.*

Op die vraag waar God is in deze tijd van de Coronacrisis, zoek ik het antwoord in het *werk van de Geest die met Pinksterfeest is uitgestort*. Ik weet het, de Geest heeft in onze kerken niet zo'n goede naam. We denken aan buitensporige emoties van sommige christenen, het spreken in tongen en noem maar op. De apostel Paulus die zelf dat buitengewone kende, zegt met klem de Geest daarmee niet te vereenzelvigen.

De Geest is de kracht die mensen levensmoed geeft. *Geest betekent letterlijk adem, lucht*. We hebben lucht nodig om te kunnen ademen. Wat dat betreft heeft ieder mens de geest als adem nodig. Maar de Geest is in de bijbel meer. God als Geest maakt mensen sterk om een bijzonder werk te verrichten. We spreken immers over *inspiratie* als iemand iets bijzonders heeft gedaan, letterlijk is dat zo iemand dan door de Geest ertoe is aangeblazen. Ook Jezus werd door de Geest geleid. Bij zijn doop daalde op Jezus de Geest neer. De Geest van God is de kracht waardoor mensen iets kunnen volbrengen. En na Jezus' opstanding is in het bijzonder de Heilige Geest die ons ertoe aan zet tot navolging van Jezus. Heel mooi zegt Paulus tot zijn gemeente in Rome: U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, maar u hebt de Geest ontvangen om *als Gods kinderen te zijn*. Hij bedoelt daarmee dat je mag delen in het leven van Jezus, in het doen van daden van liefde, je mag zoals Jezus God Abba, Vader noemen (Rom. 8:16). De Geest geeft niet alleen levensmoed, maar herschept ook, vernieuwt levens, juist ook in deze tijd van Corona, waarin de wereld even op een pauze is gezet. Velen leven in een isolement. We zijn op onszelf teruggeworpen.

Waar is God in deze tijd van de Coronacrisis? Dat is niet een vraag of GóD dat kwaad van deze virus ons toedeelt. Het is niet de vraag vanwaar of waarom dit kwaad. Iemand zei me eens: 'wie van God een almachtige schoolmeester maakt, verstrikt zich in onoplosbare vragen.'

Het is wél de vraag hoe God als Geest handelend optreedt om het kwaad te bestrijden. God is bij ons mensen als de Geest die met Pinksteren is uitgestort. En de Geest waait waar hij wil. Ik zie het werk van de Geest in de bezigheid van verplegers en artsen in het ziekenhuis in deze Coronatijd. De Geest geeft hen de kracht om het extra wat van hen gevraagd wordt te kunnen volbrengen. De Geest verlicht ook het verstand van mensen en dat geldt ook voor de onderzoekers die bezig zijn met het ontwikkelen van een vaccin. Ik zie de Geest ook werkzaam in een samenleving die bewust denkt om de ander, een samenleving die solidair is met elkaar. Ouderen en jonge mensen met een zwakke gezondheid zijn het meest kwetsbaar, maar ook de armen vooral in andere werelddelen. Dat stelt ons in deze crisistijd voor de vraag van gerechtigheid en het goede leven. Ik zie de Geest in politici werken die in deze crisis goede leiding geven. En wat ons zelf betreft? Ik denk aan wat Paulus over de vruchten van de Geest zegt: 'de vrucht van de Geest is

liefde ... geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing' (Gal. 5: 22v.). Dat hebben we zelf nodig in deze barre tijd. Vanuit de kracht van Gods Geest die levens nieuw kan maken hebben we al uitzicht op Gods toekomst, ook in deze tijd van crisis.