

### Overweging 3 mei 2020

Gemeente van christus,

De situatie die Johannes ons meesterlijk schildert voordat Jezus de parabel van de Goede herder vertelt lijkt veel op die van ons: blinden zijn in de ontmoetingen vaak de enigen die weten dat ze Jezus ze voor zich hebben. Gezagsdragers zijn *stekeblind* en *horen* bovendien niet de behoefte van die geen stem hebben. Hier in onderscheidt zich het spiritueel leiderschap van de Goede Herder dat Na 2000 jaar wereldwijd impact heeft. Stel ,een herder komt s morgens de schaapskooi binnen en vraagt ; Zo jongens waar willen jullie vandaag gaan drinken en grazen ? Zeg het maar ! Reken maar dat wanneer ze er voor kiezen eigen kanten op te gaan een flink aantal ten prooi komen van de wolven. Het latijnse woord voor herder is Pastor zoals dat in het bijbelse landschap in het midden oosten; ruw onherbergzaam, levens-bedreigend met hier en daar een oase met bronnen en grazige weiden. Je moet er de weg wel weten. Een onwetende verdwaalt er makkelijk en komt er om. De huurling zegt; bepaal zelf maar waar je graast, vertrouw daar maar op; dat lijkt democratisch maar werpt mensen terug in een echoput van zelfredzaamheid. De ogenschijnlijk open houding zou wel eens gebaseerd kunnen zijn op vrijblijvende onkunde en conflict vermijdend gedrag. In alle aardsvader-religies wordt spiritueel leiderschap geduid in de rol van meester, die de beginneling goede wegen in het spirituele landschap doet kennen, op gevaren wijst en leert hoe die te overwinnen. Een *vitale* kudde vraagt een ander soort herderschap zodat de *kudde* goed zal *gedijen* , zich tevreden en veilig voelt en groeit zodat de *herder* ervan kan leven. **Jezus oriënteerde zich op** zijn innerlijk gebedsleven , zijn kompas uit Mozes exodus 6 : ik zal de last die onderdrukkers jullie opleggen van je afnemen, zal jullie uit het slavenbestaan bevrijden, je verlossen met opgeheven arm en zal jullie tot mij nemen als volk en je terug brengen naar het land. Jezus woorden onderscheiden zich in duurzaamheid en wijsheid. In dat woord van wijsheid zit meestal gewortelde vaste kernen. Praat je met een wijs mens, dan ervaar je de sensatie van het uit treden uit de benauwdheid. Wij kennen allemaal wel zo 'n iemand die op belangrijke momenten in je leven weer speciaal voor je wordt Wijze woorden bieden inzicht doorzicht en balans, openingen, begaanbare wegen . En dan vooral doorzicht; uit onze comfortzone onderscheiden waar het op aankomt. Wat telt. Wijsheid selecteert het houdbare en leefbare uit. En dat brengt een ons in balans.

Zo riep Jane Goodall, de befaamde chimpanseekenner, in NPO Buitenhof van 2 weken geleden de wereldleiders op het virus van de groeieconomie en het - alsmaar meer - uit hun hardnekkige hoofden te blazen.

Zij ziet in de jongeren die milieu bewust leven de herders van de toekomst. Jezus leert ons mensen voor mensen te worden zoals hij in zijn tijd waar keizer Nero in machts-misbruik de halve wereld verslond.

Jezus leiderschap echter vloeit voort uit het dienende herderschap van David die op afgelegen gras bid en zorgt voor de schapen. Ezechiël schildert

prachtig dat de Goede Herder de kudde opzoekt en in veiligheid brengt, het zieke schaap geneest. Deze herder staat niet boven mensen maar is er voor mensen die het meest geraakt worden door wat wel of niet gedaan werd. Ik was hongerig en je hebt me gezocht, naakt en je hebt me gekleed.

Regelmatig bel ik met een blinde weduwe-vrouw van 89. Zij hoort alleen de telefoon en voelt alleen de zuster die haar wast . Afgelopen kerst ervoer zij de nabijheid van haar oude buurvrouw die haar overwegingen bracht die zij met haar voorleesapparaat kon luisteren Die kerst raakte haar de zin rond de vluchtelingen Jozef en Maria; “En er waren herders in die landstreek” Wonderlijk hoe mensen elkaar herderlijk nabij komen op onbekend gebied door de engelenzang. De vele liederen die zij haar leven lang zong en het geschenk van deze oude buurvrouw gaven haar het gevoel dat er ook in haar blindheid oog voor haar is.. Op haar kamer ervoer zij dankzij levenslange oefening dat zij niet alleen de Stem van de Trooster herkende maar dat hij ook onze Stem kent ! Dat wij ons laten leiden door deze grondtoon van ons leven met God in ons hart zodat deze aarde een tuin van volle levensontplooiing wordt.